



Bezinning 46: Pinksteren 1 ¹

Johannes 20, 19-23 = Pinksteren in het A-jaar (dagmis)

Het Woord

Op de avond van die eerste dag van de week waren de leerlingen bij elkaar; ze hadden de deuren afgesloten, omdat ze bang waren voor de Joden. Jezus kwam in hun midden staan en zei: 'Ik wens jullie vrede!' Na deze woorden toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde. De leerlingen waren blij omdat ze de Heer zagen. Nog eens zei Jezus: 'Ik wens jullie vrede! Zoals de Vader Mij heeft uitgezonden, zo zend Ik jullie uit'. Na deze woorden blies Hij over hen heen en zei: 'Ontvang de heilige Geest. Als jullie iemands zonden vergeven, dan zijn ze vergeven; vergeven jullie ze niet, dan zijn ze niet vergeven'.

Een woord bij het Woord

De tegenstelling is helder: in plaats van angst en opgeslotenheid komen vrede en blijdschap. In plaats van immobilisme ontvangen de leerlingen hun zending. In plaats van verkramping is er vergeving. In Jezus' woord 'shaloom' (tweemaal zelfs!) zit al vergiffenis: ze hadden Hem allen in de steek gelaten, op Johannes na, die wel tot onder het kruis bij Hem gebleven was. Jezus maakt hun geen verwijt, Hij geeft de shaloom. Dat is de diepe vrede en vreugde als God aanwezig is. In de Verrezen Heer is God zelf aanwezig.

Als Verrezene deelt Jezus in alle bevoegdheden van de Vader. Zoals de Schepper ooit zijn adem (Ruach, Geest) in het levenloze lichaam van Adam blies (zie Genesis 2, 7), zo ook blaast de Verrezen Heer diezelfde Geest over de leerlingen als groep, als gemeenschap. De dode mens kwam tot leven 'in het paradijs'. Nu komen de leerlingen tot het echte, eeuwige leven door de heilige Geest. Het is hun Pinksteren. Het is hun herschepping, hun schepping als apostelen.

Johannes gebruikt maar éénmaal het woord apostel, ook al staat dit niet als zodanig in de vertaling hierboven. Letterlijk staat er dat Jezus apostelen van hen maakt. Gezondenen. De verschijning van de Heer is geen onderonsje van de Verrezene en de leerlingen, maar is een begin van een gave aan de hele wereld. Maar Jezus laat hen niet aan hun lot over: Hij geeft hun meteen de heilige Geest, om hen te bezielen en te begeleiden. Dat de vergiffenis centraal staat is niet toevallig: in de vergiffenis gaat de liefde het verste, gaat God het verste. Jezus gaf immers zijn leven tot vergiffenis van de zonden. En ook de apostelen zullen dat doen.

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Bonheiden 1. Met dank aan de negen deelnemers die op 6 juni 2011 samen kwamen rond dit evangelie in de H. Geestkapel.

Het Woord in mijn leven

Wat is voor mij oorzaak van opgeslotenheid en angst? Hoe kan Gods shaloom in mij binnen komen? Wat betekent het voor mij dat de Verrezen Heer blaast over de gemeenschap(pen), waartoe ik behoor? Tot welke zending roept dit me op? Binnen welke christelijke gemeenschap?

Bidden met het Woord

Verrezen Heer Jezus Christus,
uw verrijzenis betekent vrede en vreugde voor mensen.
Dank voor uw scheppende nabijheid.
Uw verrijzenis betekent
dat uw heilige Geest in en tussen ons is.
Wat een vertrouwen!
Schroomvol dank ik U.
Uw verrijzenis betekent zending.
Laat me mijn zending zien,
elk uur, elke dag, heel mijn leven.
En uw verrijzenis betekent vergiffenis.
Laat me zien wie ik nog moet vergeven
en aan wie ik vergiffenis moet vragen.
Zo bouwt Gij gemeenschap op
in uw heilige Geest. Amen.

© Eric Haelvoet 2010