



Bezinning 459: Hoeksteen van een nieuw gebouw

Matteus 21,42-46 ¹

Het Woord

Daarop zei Jezus tegen hen: 'Hebt u dit nooit in de Schriften gelezen: "De steen die de bouwers afkeurden, is de hoeksteen geworden. Dankzij de Heer is dit gebeurd, wonderbaarlijk is het om te zien." Daarom zeg ik u: het koninkrijk van God zal u worden ontnomen, en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Wie over die steen struikelt, zal gebroken worden, en iedereen op wie die steen valt, zal worden verpletterd.' Toen de hogepriesters en de Farizeeën zijn gelijkenissen hoorden, begrepen ze dat Hij over hen sprak. Ze wilden Hem graag gevangennemen, maar ze waren bang voor de reactie van de volksmassa, daar men Hem voor een profeet hield.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze tekst zit vol spanning. Ook wat voorafgaat en wat hierop volgt, is getekend door diezelfde spanning. Jezus bevindt zich in de tempel (zie Matteus 21,23), het hart van de joodse godsdienst. Daar komt het tot een verbale botsing tussen Hem en de hogepriesters, oudsten en farizeeën. Dezen willen Hem al een tijdje elimineren, maar ze durven niet omwille van de massa mensen, die Jezus bejubelen.

Vele mensen hebben Jezus feestelijk begeleid bij zijn intocht in Jeruzalem. Ze hebben de verzen 25 en 26 van Psalm 118 voor Hem gezongen.² En nu citeert Jezus de verzen 22-23 van diezelfde psalm. Hij actualiseert die woorden door ze op zichzelf te betrekken. Hij is de steen die de joodse overheden weggooien. Maar Hij wordt de hoeksteen in het nieuwe gebouw. Het gaat over de Kerk, een onderwerp waar Matteus heel graag over spreekt.

Om die Kerk aan te duiden gebruikt deze evangelist het Griekse woord 'ethnos'. Het is een vaag, open begrip. En daarom juist gebruikt hij dat woord. De Kerk is geen bepaald volk, maar een grote groep mensen zonder duidelijke grenzen. Iedereen kan er dus toe behoren.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, behalve de verzen 42-43: zie 27° zondag A-jaar; en de verzen 42-43 en 45-46: zie veertigdagedag 2° week vrijdag.

² Zie Matteus 21,9.

Maar er is meer. De ietwat duistere woorden over gebroken en verpletterd worden door een steen hebben een dubbele bodem. Dat vers is misschien niet van Matteus.³ Vooreerst denken de christenen aan de tempel die vernietigd werd. Maar ze dienen ook als waarschuwing voor de Kerk. Er zal ook over haar geoordeeld worden. De norm is het dragen van goede vruchten.

Het Woord in mijn leven

Erken ik dat Jezus de hoeksteen is van de Kerk? Wat betekent dat voor mij? Draag ik goede vruchten? Zie ik mezelf als lid van het nieuwe volk van God, de Kerk?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent Gods Zoon.
Hij maakte U tot hoeksteen.
En toch werd U verworpen.
U moest verdwijnen.
U deelde in het lot
van bijna alle profeten.
We luisteren niet graag
naar woorden die ons confronteren.
Blijf de hoeksteen van onze Kerk.
Blijf ons gebouw in evenwicht houden.
En geef dat we goede vruchten dragen,
veel goede vruchten
tot opbouw van Uw Koninkrijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

³ De zin 'Wie over ... verpletterd' ontbreekt in sommige handschriften.