



Bezinning 457: Een vijgenboom zonder vruchten

Matteus 21,18-22 ¹

Het Woord

Toen Hij vroeg in de morgen naar de stad terugkeerde, kreeg Hij honger. Langs de weg zag Hij een vijgenboom staan. Hij liep ernaartoe, maar er zaten alleen maar bladeren aan. Daarop zei Hij tegen de boom: 'Nooit ofte nimmer zul je meer vrucht dragen!' Ogenblikkelijk verdorde de vijgenboom. Toen de leerlingen dat zagen, vroegen ze verbaasd: 'Hoe kan het dat die vijgenboom zo plotseling verdorde?' Jezus antwoordde: 'Ik verzeker jullie: als jullie geloven zonder te twifelen, zul je niet alleen teweeg kunnen brengen wat er gebeurde met de vijgenboom, maar zul je zelfs tegen die berg kunnen zeggen: "Kom van je plaats en stort je in zee," en het zal gebeuren. Alles waarom jullie in gebeden vragen, zullen jullie krijgen, als je maar gelooft.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Voorafgaand aan dit verhaal en daarna bevindt Jezus zich in Jeruzalem. En Jezus is op weg naar de stad. Die context is onmisbaar om deze parabel te begrijpen. Jezus heeft honger. Welke honger? Welk voedsel kan zijn honger stillen? Hij voelt de honger van God naar de goede vruchten van zijn heilige stad en tempel, zijn heiligdom. De vijgenboom staat voor de stad en vooral voor de religieus-politieke verantwoordelijken. Maar Jezus blijft op zijn honger zitten: Hij vindt geen vruchten. Helemaal geen. Het is radicaal. De kritiek is vlijmscherp.

Om deze parabel helemaal te begrijpen kan men best eens bij de profeet Jeremia te rade gaan (hoofdstuk 24). Daar wordt onderscheid gemaakt tussen twee manden vijgen. De ene is gevuld met heerlijke, verse, lentefrisse vijgen. Ze komen van het volk, de gewone man. God prijst er de heerlijkheid van. De tweede mand bevat vijgen, zo slecht, dat ze niet te eten zijn. Deze vijgen komen van de religieus-politieke verantwoordelijken. Hun beleid is helemaal niet wat God van hen verwacht.

De verdorde vijgenboom roept vragen op bij de leerlingen. Wat nu? Een verdorde boom kan toch nooit meer vruchten dragen? Is het dat wat Jezus wil? Helemaal niet. Jezus wijst op wat onmogelijk is voor mensen, maar altijd mogelijk voor God. Geen situatie is te dor, of God kan er nieuw leven in brengen. Niets of niemand is zo onvruchtbaar, dat God niet meer in staat zou zijn

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays.

het tij te keren. En hier zitten we helemaal op het spoor van het paasgebeuren. En of God het onmogelijke tot stand kan brengen! Hij zal Jezus uit de dood doen opstaan.

De basis voor dit alles is geloof en gebed. Het is de ervaring van vele gelovigen dat goede vruchten tot stand komen als men zich in geloof en gebed aan de Heer toevertrouwt.

Het Woord in mijn leven

Deel ik Jezus' honger naar goede vruchten? Vindt God goede vruchten in mijn leven? In welke dorre situatie bid ik in vertrouwen en geloof tot God? Geloof ik dat Hij de dorste situatie kan omkeren en heerlijke vruchten tot stand kan brengen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U hebt honger.
Honger naar goede vruchten.
Vruchten van eeuwig leven.
Vruchten die smaakvol zijn
voor vele mensen.
Vruchten die heerlijk zijn
en mensen vreugde schenken,
de goddelijke vreugde.
Geef dat ik me altijd bekeer
tot vertrouwwol geloof
in U en de Vader.
Want geen situatie is te dor
of God brengt nieuw leven.
Moge ook mijn leven
heerlijke vruchten voortbrengen,
zoals Uw leven vruchtbaar was en is. Amen.

© Eric Haelvoet 2016