



Bezinning 456: Jezus en de tempel

Matteus 21,12-17 ¹

Het Woord

Jezus ging de tempel binnen, Hij joeg iedereen weg die daar iets kocht of verkocht, gooide de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver en riep hun toe: 'Er staat geschreven: "Mijn huis moet een huis van gebed zijn," maar jullie maken er een rovershol van!'

Toen kwamen er in de tempel blinden en verlamden naar Hem toe, en Hij genas hen. De hogepriesters en de schriftgeleerden zagen welke wonderen Hij verrichtte en hoorden de kinderen in de tempel 'Hosanna voor de Zoon van David!' roepen, en ze waren hoogst verontwaardigd. Ze gingen Hem vragen: 'Hooft U wat ze zeggen?' En Jezus antwoordde hun: 'Jazeker! Hebt u dan nooit gelezen: "Door de mond van kinderen en zuigelingen hebt U zich een loflied laten zingen"?' Zo liet Hij hen staan, en Hij ging de stad uit, naar Betanië, waar Hij de nacht doorbracht.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus is nog maar aangekomen in Jeruzalem, of Hij stelt een indringend profetisch teken. Alles wat met geld te maken heeft, verwijdt Hij van het tempelplein. Het moet een plaats zijn van gebed. Deze profetische handeling heeft een zeer verstrekkende betekenis. Want als men geen offers meer kan kopen en het geld niet meer kan wisselen – de tempel had een eigen punt – stoppen alle activiteiten van de tempel. En dat is nu precies de betekenis. De functie van de tempel eindigt en wordt overgenomen door Jezus. Voortaan zal men God ontmoeten in zijn Zoon.

Het tweede gedeelte toont dat Jezus inderdaad die functie beter vervult dan de tempel. Want het was verboden voor zieken op het tempelplein te komen. Ze werden immers als onrein bestempeld. Maar nu komen er wel zieken. En Jezus verwelkomt hen en geneest hen. En dat alles op het tempelplein. Omdat Jezus heel dicht bij zieken en armen staat kan Hij veel beter dan de tempel de ontmoetingsruimte zijn met God en dus ruimte van gebed.

Ook de kinderen leveren hun bijdrage. Ze bezingen Jezus als de Zoon van David, de Messias. Als daartegen geprotesteerd wordt, verwijst Jezus naar een psalmvers (Psalm 8,3). Volgens de joodse traditie hebben de kinderen en zuigelingen Gods lof gezongen na de doortocht door de Rode Zee.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

Het gaat hier over het joodse Pasen. Het woord betekent letterlijk 'doorgang'. Jezus is in Jeruzalem om zijn doorgang, zijn Pasen te beleven. Door lijden en dood heen zal Hij aankomen in het Beloofde Land van de verrijzenis. En deze kinderen zingen nu al het loflied.

Jezus heeft nog een bedoeling met de verwijzing naar dat psalmvers. Daar is het lied van de kinderen een protest tegen Gods tegenstanders en vijanden. Onderhuids zegt Jezus dus dat de hogepriesters en de schriftgeleerden zich met hun protest tegen het lied van de kinderen in het kamp van de tegenstanders van God zelf plaatsen.

Het Woord in mijn leven

Verzet ik mij als het geld, de economie de goddelijke dimensie bedreigt of wegduwt? Waar is mijn huis van gebed? Hoeveel tijd besteed ik aan gebed? Loof ik Christus?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
in U ontmoeten we God
op een diepe manier,
heel indringend en nabij.
In U ontmoeten we zieken,
armen, mensen in ellende.
In U vinden ze bevrijding,
genezing en toekomst.
Laat in geen geval toe
dat geld en economie
onze relatie met U vertroebelt.
U willen we loven en eren.
U bent het heil voor mensen
en liefdevolle barmhartigheid
voor al wie lijdt. Amen.

© Eric Haelvoet 2016