



Bezinning 455: Van schreeuw tot zien

Matteus 20,29-34 ¹

Het Woord

Toen ze uit Jericho vertrokken, volgde Hem een grote menigte. Er zaten daar twee blinden langs de weg die, toen ze hoorden dat Jezus voorbijkwam, begonnen te roepen: 'Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!' Men snauwde hun toe dat ze hun mond moesten houden. Maar ze riepen nog harder: 'Heer, Zoon van David, heb medelijden met ons!' Jezus bleef staan, Hij riep hen en vroeg: 'Wat wilt u dat Ik voor u doe?' Ze antwoordden: 'Heer, open onze ogen!' Jezus kreeg medelijden en raakte hun ogen aan. Meteen konden ze weer zien en ze volgden Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit is een verhaal over blindheid en zien, horen en schreeuwen, roepen en volgen, bewogen worden en helpen. Een rijk verhaal dus. Hieraan vooraf gaat een verhaal over twee leerlingen die aan de rechter- en linkerhand van Jezus willen zetelen. Maar nu vragen deze twee blinden iets heel anders. Hun gebed drukt het authentiek christelijk geloof uit. Ze herkennen de Messias (Zoon van David) in Jezus en vragen zich over hen te ontfermen. Ze vragen barmhartigheid en hulp. Ze vragen te mogen zien.

Hun steeds luidere schreeuw wordt nog steeds gehoord in alle mensen in diepe ellende, die schreeuwen om hulp. Hun schreeuw stond in een lange lijn van de mensengeschiedenis, een schreeuw die altijd wel ergens gehoord wordt. En ook sinds hun schreeuw blijven mensen roepen om hulp en barmhartigheid. Altijd weer een mens die heel diep in de put zit, die langs de weg van het echte leven zit, die de dood nabij is.

Er zijn ook altijd mensen die deze mensen toesnauwen dat ze moeten zwijgen. Die schreeuw stoort het gemakkelijke leventje van velen. Ze willen daar niet uitgehaald worden. In contrast daarmee hoort Jezus hun schreeuw. Hij wordt door hun lijden diep bewogen. Ja, Hij heeft medelijden met hen. En Hij doet er ook iets aan. Hij komt hen heel nabij: Hij raakt hen aan. En ja, ze zien. Ze kijken op. Ze kijken omhoog. Ze hebben perspectief. Vanuit de dodelijke miserie is er licht, is er een nieuwe toekomst.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

Dit verhaal zit geklemd tussen het werkwoord 'volgen'. Een grote menigte volgt Jezus. Op het einde volgen de twee blinden, die genezen zijn, Hem op zijn weg. Ook dat drukt het christelijk geloof uit. En direct hierna komen ze aan in Betfage, vanwaar Jezus binnengaat in Jeruzalem, omringd door mensen met boomtwijgen in de handen. De blinden volgen Jezus dus op zijn weg doorheen lijden en dood naar de verrijzenis.

Het Woord in mijn leven

Wanneer schreeuw ik om erbarmen? Tot wie? Ook tot God (Vader, Zoon, Geest)? Waar smeed ik dan om? Wie snauwt me dan toe te zwijgen? Hoe reageer ik daarop? Zet hulp me aan tot engagement? Ook tot meer geloof en gelovig engagement?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U gaat rond
en hoort het schreeuwen van mensen.
Het beweegt U diep.
Door medelijden aangezet
helpt U daadwerkelijk.
Mensen kunnen zien
en zien het licht na de tunnel.
Blijf het schreeuwen horen
en leer ook ons die les:
van schreeuw naar horen,
van horen naar bewogenheid,
van bewogenheid tot nabijheid,
van nabijheid tot daden.
Zo zullen mensen op weg gaan,
hun weg, U achterna
om op hun beurt anderen
hoopvol nabij te zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2016