



Bezinning 453: De grote belofte

Matteus 19,27-29 ¹

Het Woord

Daarop vroeg Petrus: 'Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?' Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van Mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Hieraan vooraf gaat een belangrijke uitspraak: 'Het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.'² Daarop reageren de twaalf hevig ontzet: wie kan er dan nog gered worden? Wie is daar vanuit zichzelf toe in staat? Jezus zet dan de puntjes op de i: vanuit eigen krachten kan men niet gered worden. Maar voor God is alles mogelijk. Hij nodigt hen dus uit al hun vertrouwen op God te stellen.

Petrus wijst er Jezus op dat zij 'alles' achtergelaten hebben om Hem te volgen. Dat is wel heel radicaal: alles losgelaten! Wat zullen zij dus krijgen? Jezus' antwoord is wellicht verrassend. Als Hij op zijn troon van glorie zal zetelen, zullen de twaalf mee regeren over de twaalf stammen van Israël. In de grondtekst staat 'oordelen', maar dat heeft de brede betekenis van regeren, besturen.

Met die twaalf stammen is er een probleem. Ten tijde van Jezus is er nog slechts sprake van twee stammen. De andere zijn opgegaan in de heidenvolken. Waarom spreekt Jezus dan toch over de twaalf stammen, dus het hele volk Israël? Omdat Hij het oorspronkelijke volk van God komt herstellen. Hij sticht het ware, echte en definitieve volk van God. Daarom koos Hij twaalf apostelen en deze zullen heersen over de twaalf stammen, dus over heel Gods volk.

¹ De deze wordt voorgelezen op 17 februari de zeven stichters van de servieten, 16 juni H. Lutgardis, 11 juli H. Benedictus, 11 augustus H. Clara en op andere heiligenfeesten.

² Matteus 19,24.

De heiligen hebben op een radicale wijze alles en iedereen achtergelaten om Jezus te volgen. Ze zijn onze lichtende voorbeelden. En we mogen erop vertrouwen: ze hebben het eeuwig leven ontvangen, net zoals Jezus dat gekregen heeft.

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk steun ik op mijn familie en bezit en hoe sterk op God? Wat heb ik los- en achtergelaten om Jezus te volgen? Geloof ik dat God mij het eeuwige leven zal geven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
voor U telde enkel
het Rijk van Uw Vader.
Op Hem hebt U gebouwd,
geheel en al.
U vertrouwde op Hem
en op Hem alleen.
U hebt vele heiligen geroepen
om U te volgen
en daarvoor veel los te laten.
Nu ze gestorven zijn,
hebt U hun de beloning gegeven:
het eeuwige leven
aan de zijde van U,
de Vader en de Geest.
Breng zo ook ons thuis bij U
als ons uur gekomen is. Amen.

© Eric Haelvoet 2016