



## Bezinning 452: Voor God is alles mogelijk

Matteus 19,23-30 = wekdagen 20° week dinsdag <sup>1</sup>

### Het Woord

Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: 'Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het Koninkrijk van de hemel binnengaan. Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.' Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: 'Wie kan er dan nog gered worden?' Jezus keek hen aan en antwoordde hun: 'Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.' Daarop vroeg Petrus: 'Wij hebben alles achtergelaten en zijn U gevolgd. Waar kunnen wij naar uitzien?' Jezus zei tegen hen: 'Ik verzeker jullie: wanneer de tijd aanbreekt dat alles vernieuwd wordt, wanneer de Mensenzoon in zijn majesteit zal zetelen op zijn troon, zullen ook jullie die Mij gevolgd zijn, plaatsnemen op de twaalf tronen en rechtspreken over de twaalf stammen van Israël. En ieder die broers of zusters, vader, moeder of kinderen, akkers of huizen heeft achtergelaten omwille van Mijn naam, zal het honderdvoudige ontvangen en deel krijgen aan het eeuwige leven.' Vele eersten zullen de laatsten zijn en vele laatsten de eersten.

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

Een jongeman wilde het eeuwig leven verwerven. Het klinkt eigenmachtig: door zijn eigen inspanningen wil hij dat presteren. Het verlangen is goed, de weg naar het doel niet. Jezus vraagt hem alles te verkopen en aan de armen te geven en dan Hem te volgen. Maar de jongeman doet het niet. Dat is wat vooraf gaat.

Jezus interpreteert dat gebeuren door scherpe woorden. Gehechtheid aan bezit verhindert mensen om Jezus te volgen. Voor een rijke is het onmogelijk om in Gods Koninkrijk binnen te gaan. De reactie van de leerlingen is normaal: ze zijn hevig ontsteld. Want het gevolg zou wel eens kunnen zijn, dat er slechts heel weinig mensen het doel bereiken.

Alweer is dit een te menselijke redenering. Ze blijven toch maar steunen op zichzelf en hun eigen inspanningen. En dat is juist wat Jezus wil omdraaien. Steun op God! Vertrouw op Hem! Niet op bezit, niet op familiebanden. Maar op God en op wat God tot stand kan brengen. Voor Hem is immers alles mogelijk. Dit verwijst naar de belofte aan Abraham dat Sara zwanger zal worden

---

<sup>1</sup> De verzen 27-29 worden gebruikt op een aantal heiligenfeesten. Zie daarvoor de gebedsbezinning nummer 453.

(Genesis 18,14). Menselijkerwijze was dat onmogelijk, maar een jaar later had ze een zoon.  
Conclusie: vertrouw je helemaal aan God toe en durf alles los te laten.

### **Het Woord in mijn leven**

Wat zit bij mij in de weg om mijn roeping volledig te volgen? Geloof ik dat God mij het eeuwig leven geeft en zal geven? Hoe begrijp ik dat?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
U waardeert onze inspanningen.  
En er is zelfs meer:  
U vraagt onze volle inzet.  
U vraagt dat met veel aandrang.  
Maar nooit zullen we  
Gods Rijk zelf kunnen bewerken.  
Alleen God kan ons  
het uiteindelijke leven geven,  
het eeuwige leven.  
Daarom mogen we ons  
ruimhartig toevertrouwen  
aan onze liefdevolle Schepper  
die ons zal geven  
wat Hij ons beloofd heeft,  
net als aan U. Amen.

© Eric Haelvoet 2016