



Bezinning 451: Met haast 6 ¹

Matteus 28,16-20 = Drie-eenheid B-jaar en O.-H.-Hemelvaart A-jaar ²

Het Woord

De elf leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg waar Jezus hen had onderricht, en toen ze Hem zagen bewezen ze Hem eer, al twijfelden enkelen nog. Jezus kwam op hen toe en zei: 'Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot Mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat Ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: Ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van de wereld.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De tekst drukt haast uit: de leerlingen gaan snel van Jeruzalem naar de berg in Galilea. En Jezus roept de elf leerlingen op voort te maken met de zending die ze van Hem ontvangen. Er is immers heel veel te doen. Het blijde nieuws van Jezus' verrijzenis en heel zijn boodschap moeten zo snel mogelijk bij zoveel mogelijk mensen terecht komen. Iedere mens mag daarvan genieten. En de hele wereld moet een groot Rijk van God worden. Dan kunnen alle mensen menswaardig leven. Meer nog: op een goddelijke manier.

Ook het werkwoord 'zien' komt tweemaal voor. De leerlingen zien de verrezen Heer. Dit werkwoord betekent in de evangeliën 'geloven'. Ze geloven dus dat de Heer verrezen is. Jezus eindigt zijn boodschap aan de elf met 'zie'. Als verrezen Heer sluit Hij zich niet op in de hemel, dicht bij de Vader. Natuurlijk is Hij bij de Vader, in eenheid met de heilige Geest. Maar Hij is ook op aarde, dicht bij de mensen, dicht bij zijn leerlingen. Ze zullen het 'zien', waarnemen, ervaren. Het zal hen tot geloof brengen. En heel hun zending zal gedragen worden door het geloof in Hem en zijn nabijheid.

De leerlingen krijgen hier hun zending. Daardoor worden ze apostelen, gezondenen. De Heer bouwt zijn Rijk op aarde uit, maar niet alleen, niet zonder de mens. Maar juist mét de mens. Het 'samen' is bijzonder belangrijk.

¹ Hechtel, 5 maart 2016

² Deze evangeliëtekst wordt ook gebruikt op heiligenfeesten: 6 februari H. Amandus, 6 of 7 februari HH. Paulus Miki en gezellen, 19 oktober HH. Johannes de Brébeuf en Isaak Jogues en gezellen, 7 november H. Willibrordus.

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk ben ik gemotiveerd om de verrezen Heer en zijn boodschap aan andere mensen door te geven? Hoe ervaren, 'zie' ik dat de verrezen Heer ons nabij is? Wat betekent dat? Welke zending vertrouwt de Heer mij toe? Met wie deel ik die zending: wie zijn mijn tien medegezondenen?

Bidden met het Woord 1

Heer,
U bent met ons.
Geen vijand,
die we moeten vrezen.
Geen opposant
die ons confronteert.
Geen controleur
die ons evalueert.
U bent met ons,
zelfs met alle mensen.
Aan allen wilt U
de grote beloften aanbieden,
ook door ons getuigenis.
Wees dan inderdaad met ons,
en vooral met hen
die zoekend twijfelen
en het meeste lijden. Amen.

Bidden met het Woord 2 ³

God,
Jouw oproep is soms zwaar.
Dan ben Je veraf.
Dan zie ik enkel de inspanning,
de tegenslag, het onrecht, het verdriet.
Geef me steun van geliefden.
Geef me kracht in gebed en meditatie.
Dan ben Jij nabij. Amen.

© Eric Haelvoet 2016

³ Dit gebed werd bezorgd door een deelnemster aan de lectio te Hechtel. Met dank.