



## **Bezinning 449: Het Rijk is voor de kleinen**

**Matteus 19,13-15 = wekdagen 19° week zaterdag**

### **Het Woord**

Daarop brachten de mensen kinderen bij Jezus, ze wilden dat Hij hun de handen zou opleggen en zou bidden. Toen de leerlingen hen berispten, zei Jezus: 'Laat de kinderen ongemoeid, belet ze niet bij Mij te komen, want het Koninkrijk van de hemel behoort toe aan wie is zoals zij.' En nadat Hij hun de handen had opgelegd, trok Hij weer verder.

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

In die tijd hoorde het niet dat kinderen de bezigheden van volwassenen verstoorden. Zeker niet van een volwassene zoals de grote Jezus. De leerlingen wijzen hen daarom af. Blijkbaar beslissen zij wie wel bij Jezus mag komen en wie niet.

Maar Jezus gaat daar tegenin: de kinderen mogen zeker wel bij Jezus komen. Laten we goed op zijn motivatie letten: 'Het Koninkrijk van de hemel is van hen die zijn zoals zij.' Wat heeft een kind dan, dat het de bezitter mag zijn van het Koninkrijk van de hemel? Dat het klein is, weet dat het klein is en aanvaardt dat het klein is. Daardoor staat het open voor het grotere, ook voor God. Want in het Koninkrijk van de hemel ontvangt men eerst. Men ontvangt zelfs heel veel. Onder andere de diepe ervaring dat men kind van God is, eindeloos en onvoorwaardelijk door Hem bemind.

Jezus kiest altijd voor de kleinen: de herders, zieken, marginalen, de gewone mensen en hier dus kinderen. Het is dus goed onze kleinheid te doorleven en ons van daaruit te openen voor God.

Jezus legt de handen op. Dat werd en wordt gedaan voor drie doelen: genezen, wijden en zegenen. Hier gaat het over een zegen. Het is de bedoeling dat Jezus bidt om Gods bescherming voor deze kinderen. Hoe effectief is dat, vooral als juist Hij zegent, Hij die zo dicht bij God verblijft, ja, zijn grote beminde is.

## Het Woord in mijn leven

Doorleef ik mijn kleinheid? Wat betekent dat? Opent mij dat voor alles wat God wil geven? Breng ik kinderen bij Jezus? Hoe vaak zegen ik kinderen en anderen en waarom?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus,  
de kinderen mochten bij U komen.  
U hebt hen gezegend,  
Gods bescherming afgesmeekt.  
Altijd weer kiest U voor de kleinen:  
de herders, de zieken,  
de kleine man en vrouw.  
Geef dat we onze kleinheid aanvaarden  
en als kleinen bij U komen.  
Zegen ons allen, Heer,  
met de bescherming van God. Amen.

© Eric Haelvoet 2016