



Bezinning 447: Jezus volgen

Matteus 19,1-2 ¹

Het Woord

Nadat Jezus deze rede had uitgesproken, verliet Hij Galilea en ging Hij langs de overkant van de Jordaan naar Judea. Grote massa's mensen volgden Hem, en Hij genas hen ter plekke.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze twee verzen vormen de overgang tussen de kerkelijke rede van Jezus en zijn optreden in Judea. Inderdaad, hier verlaat Hij Galilea, de streek van zijn kinder- en jeugd jaren en van zijn volwassen leven. Galilea is de plaats waar Hij zijn zending tot nog toe in concrete daden realiseerde en allerhande mensen riep. Vele volgen Hem uit eigen keuze.

Van Galilea naar Judea gaat Jezus langs de overkant van de Jordaan. Dus via heidens gebied. Zo komt Hij Judea binnen zoals het volk Israël na de woestijntocht het Beloofde Land binnenkwam: door de Jordaan. Dit heeft een diepe zin. Jezus heeft heel zijn identiteit, geloof en overtuiging opgebouwd vanuit de Schrift en vanuit het volk Israël en zijn profeten. Hoeveel tijd heeft Hij gestoken in de studie van de Schrift en in de overweging van Gods Woord? De Schrift heeft Hem totaal doortrokken en zijn identiteit volkomen bepaald. Hij beleeft wat God vraagt en spreekt dus constant uit ervaring. Daarom spreekt Hij ook met gezag.

Jezus gaat naar Judea, zich diep bewust van wat daar met Hem zal gebeuren. Hij heeft het in scherpe, niet mis te verstane woorden gezegd: Hij zal zijn kruis opnemen en vraagt ook van zijn volgelingen dat ze hun kruis opnemen (Matteus 16,24).

Zijn Bijbelse persoonlijkheid trekt vele mensen aan: massa's volgen Hem. En Hij geneest hen. Hij helpt hen vanuit een diep medelijden en vanuit liefde.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays, behalve vers 19,1. Voor vers 1: zie de gebedsbezinningen 54, 130, 305 en 306.

Het Woord in mijn leven

Heb ik de moed het kruis in de ogen te zien in mijn navolging van Jezus? Wat betekent dat concreet, elke dag? Hoe sterk is het Woord van de Bijbel in mijn persoon opgenomen? Ben ik mensen genezend nabij?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U wist wat zou komen.
In Jeruzalem wachtte het kruis.
Maar resoluut ging U op weg.
Zo moest het zijn.
Er was geen andere mogelijkheid.
Aan al Uw volgelingen vraagt U
het kruis op te nemen.
Het kruis van de bekering,
het kruis van de volharding,
het kruis van tegenkating,
spot en ergere dingen.
Laat ons trouw zijn aan U
en aan de roeping en zending
die U aan iedereen geeft. Amen.

© Eric Haelvoet 2016