



Bezinning 446: Mensen met een klein geloof

Matteus 18,6-9 ¹

Het Woord

[Jezus zei:] 'Wie een van de geringen die in Mij geloven, van de goede weg afbrengt, die kan maar beter met een molensteen om zijn nek in zee geworpen worden en in de diepte verdrinken. Wee de wereld met haar valstrikken. Het is onvermijdelijk dat er mensen ten val worden gebracht, maar wee de mens die de valstrik zet! En als je hand of je voet je op verkeerde weg brengt, hak hem dan af en werp hem weg: je kunt beter verminkt of kreupel het leven binnengaan dan in het bezit van twee handen of twee voeten in het eeuwigbrandend vuur geworpen worden. Brengt je oog je op de verkeerde weg, ruk het dan uit en werp het weg: je kunt beter met één oog het leven binnengaan dan in het bezit van twee ogen in het vuur van de Gehenna geworpen worden.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus zoomt hier duidelijk in op bepaalde christenen: ze geloven in Hem. Hij noemt hen klein omdat hun geloof fragiel is. Niet die mensen zijn klein, maar hun geloof is kwetsbaar. De anderen hebben een grote verantwoordelijkheid voor hen. 'De anderen', dat zijn twee groepen: de christenen met een sterk geloof: ze kunnen hen met hun grote woorden omverblazen. De tweede groep zijn niet-christenen die hun geloof bestoken met tegenargumenten en vragen, waarop die 'kleinen' niet kunnen antwoorden. Ze raken erdoor in de war en verliezen snel hun geloof.

De hand en de voet symboliseren het handelen. Het oog staat voor de diepe intenties. Het verdrinken, afhakken en uitrukken zijn enkel beelden, die de grote verantwoordelijkheid van de mens in de verf zetten.

De hand, de voet en het oog komen ook voor bij Paulus (1 Korintiërs 12,15-21). Hij gebruikt het lichaam om over de kerkgemeenschap te spreken. De hand, de voet en het oog staan dan bij Matteus voor die christenen, die een zeer slechte invloed hebben op de mensen met een klein geloof. Als dit zeer zware vormen aanneemt, moet men ze verwijderen, zodat niet de hele gemeenschap ten onder gaat. Matteus zegt dit uitdrukkelijk kort na deze tekst: 'Behandel hen dan zoals je een heiden of een tollenaar behandelt' (Matteus 18,17).

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk / fragiel is mijn geloof? Neem ik mijn verantwoordelijkheid tegenover mensen met een klein geloof voldoende op? Op welke manier geef ik schandaal betreffende het geloof?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U hebt een heel grote liefde
voor al wie klein is,
ook voor de vele mensen
met een fragiel geloof.
U roept ons op tot zorg
en grote verantwoordelijkheid
voor alle kleine mensen.
Ons handelen moet dienstbaarheid zijn,
onze intenties moeten zuiver zijn.
Sta niet toe dat ik iemand doe struikelen.
Geef dat onze christelijke gemeenschap
een zorgzame en tedere thuis is
die mensen doet groeien
als mens en als christen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016