



Bezinning 445: Uitzinnig zorgende liefde

Matteus 18,1-4.10-14 = wekdagen 19° week dinsdag ¹

Het Woord

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk der hemel?' Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: 'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in de Koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt Mij op.

...

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader.

[De Mensenzoon is gekomen om te zoeken en te redden wat verloren was.]² Wat denken jullie? Als iemand honderd schapen bezit en een daarvan dwaalt af, zal hij er dan niet negenennegentig in de bergen achterlaten en op weg gaan om het afgedwaalde dier te zoeken? Als het hem lukt het te vinden, dan zal hij zich, dat verzeker Ik jullie, over dat ene meer verheugen dan over de negenennegentig andere die niet afgedwaald waren. Zo is het ook bij jullie Vader in de hemel: Hij wil niet dat een van deze geringen verloren gaat.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus geeft ons de diepste evangelische motivaties voor ons handelen: het Rijk van God opbouwen en onze liefde voor Jezus zelf. Onze liefde voor Jezus moet zich uiten in onze hulp aan de geringsten. Zo wil Hij het. Hij trekt zich dus het lot van de geringsten sterk aan en wil ons infecteren met diezelfde zorg.

De parabel over het verloren schaap heeft drie niveaus. Eerst op het vlak van de parabel op zich. De herder vertoont een abnormaal grote zorg voor het verloren schaap. Eén staat in een excessief contrast met die negenennegentig. Hij besteedt uitzinnig meer zorg aan het ene schaap dan al de

¹ De verzen 1-5.10 komen voor bij vele heiligenfeesten. Zie gebedsbezinning 444.

² Dit vers 11 ontbreekt in heel wat handschriften en is niet oorspronkelijk van Matteus.

andere. Als hij het vindt, vervult een grote vreugde hem. Zijn vreugde over dit ene is groter dan zijn vreugde over de negenennegentig die bij de kudde gebleven zijn. Zo motiveert hem de zorg voor het verloren schaap, enkel omdat het verloren is.

Op het niveau van Jezus' optreden gaat het over een kritiek op de overtuiging van vele weldenkende mensen uit die tijd. Voor hen waren heel wat zondaars verloren. Je moest er dan ook geen inspanning meer voor doen. Maar Jezus gaat hen juist opzoeken en openbaart zo Gods wil en liefde voor de kleinsten.

Voor de kerkgemeenschap van Matteus en voor ons geeft deze parabel een stevige oriëntatie. De parabel bepaalt van hoofdkleur in het doek waarop de kerkgemeenschap wordt afgebeeld. De Kerk moet een bijzondere aandacht besteden aan de kleinsten en hun rechten verdedigen en waarborgen. Als mensen misprezen worden en daardoor hun geloof dreigen te verliezen, moet de Kerk juist aan hen een uitzinnige zorg besteden.

Het Woord in mijn leven

Vraag ik me voldoende af wat God wil? Ken ik Gods wil? Doe ik Gods wil voldoende? Span ik me voldoende in voor de geringsten?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent gekomen
om te zoeken en te redden
wie verloren is.
Elke mens is belangrijk voor U.
Niet één mag opgeofferd worden.
U wilt met heel Uw hart
dat Uw zorg ook de onze is.
Want Uw en onze Vader wil
dat elke mens voluit kan leven.
Geen mens mag misprezen,
uitgesloten of klein gehouden worden.
Vul ons hart met Uw zorg
voor de meest geringen.
Dat we ons volhoudend inzetten
voor hun rechten als mens
en hun menswaardigheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2016