



Bezinning 444: Worden als een kind

Matteus 18,1-4/5/10¹

Het Woord

Op dat moment kwamen de leerlingen Jezus vragen: 'Wie is eigenlijk de grootste in het Koninkrijk der hemel?' Hij riep een kind bij zich, zette het in hun midden neer en zei: 'Ik verzeker jullie: als je niet verandert en wordt als een kind, dan zul je het Koninkrijk van de hemel zeker niet binnengaan. Wie zichzelf vernedert en wordt als dit kind, die is de grootste in de Koninkrijk van de hemel. En wie in mijn naam één zo'n kind bij zich opneemt, neemt Mij op.

...

Waak ervoor ook maar een van deze geringen te verachten. Want Ik zeg jullie: hun engelen in de hemel aanschouwen onophoudelijk het gelaat van Mijn hemelse Vader.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De leerlingen stellen een vraag, die de mens sterk tekent: wie is de grootste? Er zijn twee grote menselijke diepte-aders, die ons die vraag doen begrijpen: de zucht naar macht en de jaloezie. Die twee zijn bovendien met elkaar verweven. Toch kaderen de leerlingen die vraag in een prachtig en zeer evangelisch verlangen, namelijk goed functioneren in het Koninkrijk van de hemel.

Jezus plaatst een kind in het midden. Letterlijk in het midden van de cirkel. Maar wat belangrijker is: in het midden van hun aandacht en zorg. In die tijd werd een kind als een slaaf behandeld. Het moest dienstbaar zijn aan de volwassenen, zwijgen en gehoorzamen (zie Paulus in Galaten 4,1). Toch is dit kind niet het grootste in Gods Koninkrijk. Maar hij die zich bekeert van die zucht naar macht en van jaloezie en wordt als een kind. Dus nederig. En afhankelijk van God zoals een kind afhankelijk is van zijn ouders. Geloven komt zo tegenover het 'ieder voor zich' en een besloten privé-geloof te staan: de zorg voor de misprezen mensen breekt ons open en doet ons handelen.

¹ Dit evangelie wordt vaak gebruikt in de liturgie: 31 januari H. Johannes Bosco; 7 april H. Baptista de la Salle; 16 juni H. Lutgardis; 25 augustus H. Jozef Calasanz; 1 oktober H. Theresia (verzen 1-4); 2 oktober Engelbewaarders (1-5.10); heiligenfeesten. Op de dinsdag van de 19^e week door het jaar wordt deze tekst uitgebreid met de verzen 12-14 (zie gebedsbezinning 445).

In vers 10 legt Jezus een nieuw, nog dieper accent. Hij vereenzelvigd zichzelf met de kleinsten. Wat we voor de kleinste mens doen, doen we voor Hem. Dit geeft ons dus het waarom in het waarom. Het eerste waarom is de opbouw van het Koninkrijk van God. Het tweede staat in het centrum van dat eerste: voor Jezus. Matteus zal dit principe later in zijn evangelie zeer breed uitwerken (Matteus 25,31-46).

Het Woord in mijn leven

Heb ik respect voor elke mens? Bekeer ik mij voldoende van de zucht naar macht en van jaloezie tot nederigheid en afhankelijkheid van God? Welke plaats hebben het Rijk van God en Jezus in mijn motivaties om te handelen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de kleinste geworden,
nederig en vol geloof in God.
U plaatst de geringste mensen
in het midden van onze zorg
en verantwoordelijkheid.
U wilt dat we hen respecteren.
Meer nog: dat we ons bekeren
en worden als een kind
zoals U Kind van de Vader bent.
Leer ons meebouwen aan Uw Rijk
en alles voor U doen,
want U bent onze Heer en God. Amen.

© Eric Haelvoet 2016