



## **Bezinning 442: Niet voor het hoofd stoten**

**Matteus 17,22-27 = wekdagen 19° week maandag**

### **Het Woord**

Terwijl ze door Galilea trokken, zei Jezus tegen hen: 'De Mensenzoon zal uitgeleverd worden aan de mensen. Die zullen Hem doden, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.' Dit maakte hen zeer bedroefd.

Toen ze in Kafarnaüm waren aangekomen, kwamen de inners van de tempelbelasting bij Petrus en vroegen: 'Draagt uw Meester de dubbeldrachme niet af?' Hij antwoordde: 'Zeker wel!' Toen Hij thuiskwam, was Jezus hem voor met de vraag: 'Wat denk je, Simon? Van wie innen de heersers op aarde tol of belasting? Van hun eigen kinderen of van anderen?' Op zijn antwoord: 'Van anderen,' zei Jezus tegen hem: 'Dan zijn de kinderen dus vrijgesteld. Maar laten we hen niet voor het hoofd stoten; ga naar het meer, werp daar je hengel uit en haal de vis die het eerst bijt, van de haak. Als je zijn bek opent, zul je een vierdrachmenstuk vinden. Neem dat mee en betaal hun voor ons allebei.'

### **Stilte bij het Woord**

#### **Een woord bij het Woord**

Eerst horen we de tweede lijdensvoorspelling in het Matteusevangelie. Ze is korter dan de eerste. Deze tweede staat kort voordat Jezus en zijn leerlingen Galilea verlaten en naar Jeruzalem gaan (Matteus 19,1). Jezus is zich volkomen bewust van zijn naderend einde. Matteus zegt hier dat Jezus ter dood zal gebracht worden door 'de mensen'. Dat is iedereen die het christelijk geloof niet aanneemt. Matteus gebruikt tweemaal het passief woord 'worden'. Het overgeleverd worden aan de mensen en uit de dood opgewekt worden gebeurt door God, de Heer.

Het tweede gedeelte behandelt een heel ander thema. Moeten de christenen uit het jodendom de belasting voor de tempel betalen, net zoals de joden dat moeten doen? Vóór de verwoesting van de tempel moest elke man in Israël twee drachme tempelbelasting betalen. Na de verwoesting bleven de Romeinen die taks innen, maar dan voor de Jupitertempel te Rome. De drachme kwam overeen met de Griekse denarie en had een waarde van een goed dagloon. Elke man moest dus twee dagen per jaar voor de tempel werken.

Het antwoord van Jezus geeft eerst de algemene oriëntatie. Christenen mogen zich beschouwen als kinderen van de Vader. Daarom zijn ze in principe vrij van belasting. De tempel is immers het huis van de Vader op aarde.

Maar het tweede gedeelte is pragmatisch en biedt een realistische oplossing. Het komt erop neer dat de christenen uit het jodendom de joden niet tegen het hoofd mogen stoten. Ze moeten dus solidair zijn en eveneens die belasting betalen. En vooral: ze moeten proberen nooit iemand tegen het hoofd te stoten. Is dat geen soort minimum van de liefde?

En dan dat vierdrachmenstuk (een stater)!? Het is een sprookjeselement, dat Mattheus hier invoegt. Hij wil ermee zeggen dat God zijn geliefde kinderen nooit in de steek laat, maar juist voor hen zorgt, tot in het concrete toe. En met dit element is er nog iets opvallends. Ook Jezus betaalt de belasting, net als Petrus. Want Jezus is midden onder hen aanwezig, altijd!

### **Het Woord in mijn leven**

Laat ik me van mijn geloofsweg afleiden als er (ernstige) tegenkanting komt? Ik geef een voorbeeld uit onze actuele situatie 'hier en nu': wat doe ik (niet) om niet-christenen niet tegen het hoofd te stoten? Ervaar ik soms in concrete situaties de zorg van God voor mij?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
U wist wat zou gebeuren:  
lijden, dood en verrijzenis.  
Het was de Vader  
die U die roeping en zending gaf.  
En U hebt dit volbracht,  
vol vertrouwen op Hem.  
Ja, Uw en onze Vader  
zorgt voor ons, zijn kinderen.  
Nooit laat Hij ons in de steek.  
Geef ons een grote fijngevoeligheid  
om niemand te kwetsen  
of voor het hoofd te stoten.  
Want we zijn geroepen  
de ware vrede op te bouwen.  
Zegen onze concrete daden  
die gemeenschap opbouwen  
en wel met alle mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2016