



Bezinning 441: In de wolk 3 ¹

Lucas 9,28-36 = 2° zondag veertigdagentijd C-jaar

Het Woord

Jezus ging met Petrus, Johannes en Jakobus de berg op om te bidden. Terwijl Hij aan het bidden was, veranderde de aanblik van zijn gezicht en werd zijn kleding stralend wit. Opeens stonden er twee mannen met Hem te praten: het waren Mozes en Elia, die in hemelse luister verschenen waren. Ze spraken over het levenseinde dat Hij in Jeruzalem zou moeten volbrengen. Petrus en de beide anderen waren in een diepe slaap gevallen; toen ze wakker schoten, zagen ze de luister die Jezus omgaf en de twee mannen die bij Hem stonden. Toen de mannen zich van Hem wilden verwijderen, zei Petrus tegen Jezus: 'Meester, het is goed dat wij hier zijn, laten we drie tenten opslaan, een voor U, een voor Mozes en een voor Elia', maar hij wist niet wat hij zei. Terwijl hij nog aan het spreken was, kwam er een wolk aandrijven, die een schaduw over hen wierp; ze werden bang toen de wolk hen omhulde. Er klonk een stem uit de wolk, die zei: 'Dit is mijn Zoon, mijn uitverkorene, luister naar Hem'. Toen de stem verstomd was, was Jezus weer alleen. Ze zwegen over het voorval en vertelden in die tijd aan niemand wat ze hadden gezien.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus neemt Petrus, Jakobus en Johannes mee. Hij neemt het initiatief. De drie leerlingen volgen passief. En zo ongeveer alles wat ze meemaken, wordt hun gegeven. Een deel zien ze niet – ze slapen immers – een deel zien ze wel. Een deel weten ze wel, maar Petrus weet niet wat hij zegt. De mens schiet inderdaad altijd tekort in de kennis over het goddelijke.

Het gelaat van Jezus verandert terwijl Hij bidt. Gebed als intieme ontmoeting met God verandert een mens inderdaad. En zelfs van binnenuit. Die innerlijke transformatie straalt automatisch uit naar buiten toe. Bovendien tot in het handelen, zodat andere mensen er beter van worden.

Een wolk overschaduwde Jezus en de drie leerlingen. Ze worden zelfs in de wolk opgenomen. De wolk brengt God aanwezig, maar verbergt Hem ook. We kunnen Hem ervaren, zien en kennen, maar tegelijkertijd is dat niet volkomen mogelijk. God blijft ook verborgen, aan het zicht onttrokken.

¹ Heule, 16 februari 2016; Mariakerke, 17 februari 2016; tweemaal Keerbergen, 18 februari 2016.

Toch schuilt er een zeer diepe betekenis in het opgenomen worden in de wolk of erdoor omhuld worden. Soms neemt God het initiatief zich op uitzonderlijke manier aan een persoon te laten ervaren en kennen. Het is puur geschenk. De mens kan dit niet organiseren of plannen. Het zijn topervaringen, symbolisch op een berg te situeren. Maar daarna moet de mens altijd weer naar beneden, naar het dal, naar het dagelijkse leven. Want in de geschiedenis moet hij zijn roeping en zending voltrekken, niet in de wolken.

Het Woord in mijn leven

Heb ik ooit God ervaren? Indien wel: ik breng me dat weer voor de geest. Waar en wanneer was dat? Hoe was dat? Waar heeft dat toe geleid? Welke vragen daaromtrent zijn niet beantwoord?

Bidden met het Woord 1

Zoon van God,
uitverkorene van de Vader,
U bent thuis gekomen
doorheen lijden en dood.
U gunde Petrus, Jakobus en Johannes
een korte inkijk in onze goddelijke thuis.
Dank voor dit hemels perspectief.
Maar U wilt dat ook wij
de aardse weg gaan,
getekend door het lijden
van anderen en onszelf.
Laat ons luisteren naar U
en leven geven
door onze inzet voor velen. Amen.

Bidden met het Woord 2 (haiku)

Gij zijt hemels licht,
neemt mensen onder de arm,
transformeert gratis.

Bidden met het Woord 3 (haiku)

De berg hijst me op.
Topervaring vormt me om.
Gij maakt de mens licht.

Bidden met het Woord 4

God-Vader,
U zendt Uw Zoon.
In Hem mogen we Uw glorie zien.
U vraagt ons naar Hem te luisteren.
Uw evangelie tekent Hem,
verwoordt en verbeeldt Hem,
zegt wie Hij is: Uw Zoon.
Geef dat ons luisteren
concrete daden worden,
daden van liefde en leven,
die mensen over dalen heen,
zelfs de harde dood, transformeren,
tot ze delen in de glorie
van U en Uw Zoon,
in eeuwigheid. Amen.

Bidden met het Woord 5

Jezus Christus,
U bent de Zoon van God,
zijn uitverkorene.
U bidt altijd:
voortdurend bent U in eenheid
en communicatie met de Vader.
Een heel groot, goddelijk,
heilig en eeuwig gebeuren.
Daarin neemt U ons mee.
U gunt ons een inkijk
en wilt ons opnemen.
Wees vooral bij de mensen
die het meeste lijden,
voor wie het leven loodzwaar is.
Gun hun dat visioen
om hen te bemoedigen,
perspectief, hoop en vertrouwen te geven.
Breng hen uit hun dal
op Uw berg van glorie. Amen.

© Eric Haelvoet 2016