



Bezinning 44: Geest pleitbezorger¹

Johannes 14, 15-21 = 6° Paaszondag in het A-jaar

Het Woord

Jezus zei: ‘Als je Mij liefhebt, houd je dan aan mijn geboden. Dan zal Ik de Vader vragen jullie een andere pleitbezorger te geven die altijd bij je zal zijn: de Geest van de waarheid. De wereld kan Hem niet ontvangen, want ze ziet Hem niet en kent Hem niet. Jullie kennen Hem wel, want Hij woont in jullie en zal in jullie blijven. Ik laat jullie niet als wezen achter, Ik kom bij jullie terug. Nog een korte tijd en de wereld zal Mij niet meer zien, maar jullie zullen Mij wel zien, want Ik leef en ook jullie zullen leven. Dan zul je begrijpen dat Ik in mijn Vader ben, dat jullie in Mij zijn en dat Ik in jullie ben. Wie mijn geboden kent en zich eraan houdt, heeft Mij lief. Wie Mij liefheeft zal de liefde van mijn Vader en Mij ontvangen, en Ik zal Mij aan Hem bekendmaken.’

Een woord bij het Woord

‘Die altijd bij je zal zijn’ geeft Gods eigen naam weer, die Hij aan Mozes gaf, bij het brandende braambos in de Sinaiwoestijn. God zal altijd bij zijn mensen zijn en wel op vele wijzen. Ook in Jezus is de Vader ons nabij gekomen en hoe! En nu Jezus weet dat het zijn laatste avond op aarde is, belooft Hij de heilige Geest. Zowel Jezus als de Geest worden omschreven als pleitbezorger: die geeft steun, laat mensen toe hun verhaal te doen, geeft raad, spreekt in hun voordeel, regelt een aantal zaken, brengt kennis in, bereidt de confrontatie met de tegenpartij voor...

Die nabijheid wordt ook anders uitgedrukt: wie Jezus liefheeft zal de liefde van de Vader en Jezus ontvangen. Wat een vertrouwen: wij ontvangen de liefde, die er is tussen de Vader en de Zoon. De goddelijke liefde in ons tere hart, in onze menselijke handen.

Het Woord in mijn leven

Heb ik Jezus lief door zijn geboden te onderhouden? Hoe weet en ervaar ik dat de Geest in mij woont? Wat doe ik met de liefde, die bestaat tussen de Vader en de Zoon, en die mij gegeven wordt?

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Bonheiden 1. Met dank aan de negen deelnemers die op 9 mei 2011 rond dit evangelie in de H. Geestkapel samen kwamen.

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
dank omdat Je altijd nabij bent:
niet alleen bij ons, maar zelfs in ons.
Dank omdat Je de heilige Geest geeft.
Dank omdat Je onze pleitbezorger bent
en dus aan onze kant staat.
Wees zo ook aanwezig in alle mensen,
opdat er meer liefde in de wereld mag komen
en wel de liefde tussen Jou en de Vader. Amen.

© Eric Haelvoet 2010