



Bezinning 439: Verkondiging en tegenwind

Matteus 17,10-13 = 2° adventsweek zaterdag

Het Woord

De leerlingen vroegen Hem: 'Waarom zeggen de schriftgeleerden toch dat Elia eerst moet komen?' Hij antwoordde: 'Elia zou inderdaad komen en alles herstellen. Maar Ik zeg jullie dat Elia al gekomen is, ze hebben hem alleen niet herkend, en ze hebben met hem gedaan wat ze wilden. Zo zal ook de Mensenzoon door hun toedoen moeten lijden.' Toen begrepen de leerlingen dat Hij op Johannes de Doper doelde.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze tekst staat onmiddellijk na het verhaal over Jezus' transfiguratie op een hoge berg. Daar zagen de leerlingen Jezus te midden van Mozes en Elia. Als ze weer afgedaald zijn, vragen ze waarom de schriftgeleerden zeggen dat eerst Elia moet komen en dan pas de Messias. Jezus' antwoord is helder: de schriftgeleerden zeggen getrouw wat in de Schrift staat. Onze katholieke Bijbel eindigt met die twee betreffende verzen.

Elia zou alles herstellen: dit is niet direct duidelijk. Het gaat over de vergiffenis van de zonden en het herstellen van gebroken relaties: '... profeet Elia ... zal ervoor zorgen dat ouders zich verzoenen met hun kinderen en kinderen zich verzoenen met hun ouders' (Maleachi 3,24). Welnu, dat is precies wat Johannes de Doper heeft gedaan. Hij doopte tot vergiffenis van de zonden en bracht verzoening tussen mensen tot stand. Daarom zegt Jezus dat Elia is gekomen, namelijk in Johannes de Doper. Maar dezelfde schriftgeleerden weten wel waaraan Elia te herkennen is, maar in de praktijk doen ze dat niet. Theorie blijft theorie.

Jezus verwijst naar de gewelddadige dood van Johannes de Doper, namelijk door onthoofding. En dit is voor Jezus de aanleiding om nogmaals zijn lijden en dood te voorspellen. De evangelist is duidelijk: wie Jezus aankondigt en verkondigt, zal weerstand ontmoeten. In sommige gevallen deelt de verkondiger tot het ergste in het lot van Hem die hij verkondigt. Wie evangeliseert, moet tegenstand verwachten.

Het Woord in mijn leven

Wie is volgens mij een Elia? Welke weerstand ondervind ik bij het verkondigen van het evangelie, het spreken over Jezus, het getuigen over mijn geloof? Hoe blijf ik trouw ondanks die tegenstand?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
in U is de Schrift vervuld.
Voor U zou Elia komen,
en dat is gebeurd:
Johannes de Doper doopte
om zonden te vergeven
en bracht verzoening.
U bent gekomen, de Messias,
en vervulde alle beloften
die over U werden voorzien.
Zowel Johannes als Uzelf
ondergingen een gewelddadige dood.
U verkondigen wij, nu, in onze tijd.
Uw boodschap en levensstijl
riepen weerstanden op, soms heftig.
In onze tijd is het niet anders.
Ook wij krijgen tegenwind
als we over U getuigen.
Geef dat we trouw zijn.
Laat niet toe dat ook maar iemand
gedood wordt om zijn of haar geloof. Amen.

© Eric Haelvoet 2016