



Bezinning 438: Goede gist

Matteus 16,1-12 ¹

Het Woord

De Farizeeën en de Sadduceeën kwamen Hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. Hij gaf hun daarop dit antwoord: 'Wanneer de avond valt, zegt u: "Morgen mooi weer, want de hemel kleurt rood." En 's ochtends: "Storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend." De aanblik van de hemel weet u wel te duiden, en de tekenen van de tijd niet? Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona.' Zo liet Hij hen staan en vertrok.

De leerlingen voeren naar de overkant, maar waren vergeten brood mee te nemen. Dus toen Jezus tegen hen zei: 'Wees terdege op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën,' begonnen ze er met elkaar over te praten dat ze geen brood hadden meegenomen. Jezus merkte het en zei: 'Kleingelovigen, waarom bespreken jullie met elkaar dat je geen brood bij je hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet, en herinneren jullie je ook de vijf broden voor de vijfduizend niet, en hoeveel manden jullie weer ophaalden? En ook niet de zeven broden voor de vierduizend en hoeveel manden jullie toen weer ophaalden? Hoe is het mogelijk dat jullie niet begrijpen dat Ik het niet over brood had? Wees op je hoede voor de zuurdesem van de Farizeeën en de Sadduceeën!' Toen begrepen ze dat Hij niet bedoelde dat ze op hun hoede moesten zijn voor de zuurdesem in het brood, maar voor het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Een onwaarschijnlijke alliantie van twee scherp aan elkaar tegengestelde groepen stelt Jezus op de proef. Ze testen Hem. Dat alleen al is een teken van wantrouwen, ongeloof en oppositie. Ze willen dat Jezus een 'teken uit de hemel' toont. De zon die op zijn woord terugkeert op haar stappen, de maan die een dansje maakt, de sterren die door elkaar gaan roeren ... Sensatie, spektakel, waar geen mens beter van wordt. De triomf van de uitzonderlijke krachtpatserij. Een dergelijke Messias willen ze. Maar Jezus is een geheel andere Messias. Hij heeft al zovele tekenen getoond: zieken zijn genezen, marginale mensen zijn opgenomen in de maatschappij, hongerige mensen hebben overvloedig te eten gekregen, mensen vinden bevrijding en vreugde ... Dat is een overdaad aan tekenen die aantonen dat God zijn Rijk op aarde sticht door het Woord en het handelen van Jezus.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, niet op zon- en feestdagen, niet op weekdays.

Maar ze lezen die tekenen niet als dusdanig. Omdat ze niet bereid zijn in Hem te geloven en mee te gaan in zijn verhaal. Hij verwijst hen nogmaals (zie Matteus 12,38-40) naar Jona: na drie dagen zal Jezus uit de dood verrijzen. Dat is het ultieme teken, maar wel na het lijden en de kruisdood.

Dan waarschuwt Jezus de leerlingen dan op te letten voor het zuurdeeg van die vreemde coalitie. Gist moet het deeg ten goede laten oprijzen. Maar het onderricht van de Farizeeën en de Sadduceeën bederven het deeg. Jezus' leerlingen moeten de goede gist zijn in het deeg van de wereld. Want gist staat in dienst van het geheel. Hoe moeilijk begrijpen de leerlingen dat. Ze zijn de goede gist als ze Jezus het wonder laten doen met hun schamele vijf of zeven broden. En de mensen worden verzadigd en er blijft nog veel over.

Het Woord in mijn leven

Welke leer, welk onderricht beschouw ik als slechte gist die het geheel bederft? Welk 'teken van de tijd' zie ik nu, dat erop wijst dat Christus Gods Rijk op aarde vestigt? Hoe kan ik goede gist zijn in het deeg van de wereld?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de goede gist,
die het werelddeeg doet rijzen.
En we eten het heerlijke brood
van Uw liefde en gerechtigheid,
en wel in overvloed.
U nodigt ook ons uit
goede gist te zijn
voor Uw Rijk op aarde.
Want er moet brood zijn
voor wie honger heeft.
U wilt mensen verzadigen
met de hemelse vreugde,
bevrijding en gemeenschap.
Hier zijn we, Heer.
Laat ons goede gist zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2016