



## Bezinning 436: Zuiver ons hart

Matteus 15,15-20 <sup>1</sup>

### Het Woord

Toen stelde Petrus de vraag: 'Wilt u ons die uitspraak uitleggen?' Jezus zei: 'Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet? Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond ingaat, in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? Wat daarentegen de mond uitgaat, komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus is geërgerd omdat Petrus in naam van de leerlingen om uitleg vraagt over Jezus' uitspraak: 'Niet wat de mond ingaat, maakt een mens onrein, maar wat de mond uitkomt, dat maakt een mens onrein' (Matteus 15,11). Want voor Jezus is het heel helder en zelfs eenvoudig. En toch begrijpen ze het niet. Hoe traag zijn we toch om Jezus' boodschap te begrijpen!

Met deze tekst reageert Jezus op een aanval van Farizeeën en schriftgeleerden. Of wellicht beter: Matteus geeft zijn antwoord op een twistpunt in de jonge Kerk: 'Kunnen christenen uit het jodendom eucharistie vieren met christenen uit het heidendom?' Want vele jodenchristenen wassen hun handen vooraleer eucharistie te vieren, een joods ritueel. Terwijl de heidenchristenen dat niet deden. Jezus' antwoord is helder: het gaat over een uiterlijke zaak die de eenheid onder de christenen niet mag teniet doen, zeker niet in de eucharistie. De handen ritueel wassen: daar is niets mis mee. Het kan een mooie, zinvolle uitdrukking zijn van eerbied voor Gods heiligheid. Maar datzelfde diep, authentiek religieus gevoel kan ook op andere manieren uitgedrukt worden. In elk geval is de eenheid van de christelijke gemeenschap veel belangrijker.

Jezus antwoordt met een tegenaanval tegen de Farizeeën en schriftgeleerden. Hij bekritiseert vooral hun oppervlakkigheid, terwijl het volkomen fout zit op het niveau van het hart, op het vlak van de innerlijke ingesteldheid, op het terrein van het zijn. Dit alles vat Hij samen met het woord 'hart'.

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdays, behalve de verzen 1-2. Zie hiervoor gebedsbezinning 434.

In het hart van de mens ziet Hij zeven – het getal van de menselijke volkomenheid – negatieve attitudes, motoren van foutief handelen.

Hoe staat dit in schril contrast met zijn heilig, zuiver, goddelijk hart! Geheel en al liefde. Zo menselijk en gericht op de menselijkheid van de mensen. Een hart dat dient.

### **Het Woord in mijn leven**

Welke van volgende attitudes vervullen mijn hart (teveel): boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster? Welke zal ik doen verminderen of doen verdwijnen? Hoe zal ik dat doen? Wie en wat kan me daarbij helpen?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
Uw hart is enkel liefde.  
Uw enige bedoeling  
is ons liefhebben,  
in grote dienstbaarheid.  
U kent ons hart  
met al zijn duisternis,  
zoveel schaduwen,  
opdringerige demonen,  
meer dan ons lief is.  
Het maakt ons nederig.  
Zuiver ons hart, Heer,  
want zelf kunnen we dat niet.  
Vul ons hart met Uw liefde,  
altijd weer, altijd meer. Amen.

© Eric Haelvoet 2016