



Bezinning 431: De afkomst van Jezus

Matteus 13,53-58 = weekdagen 17° week vrijdag en 1 mei de H. Jozef

Het Woord

Toen Jezus deze gelijkenissen had uitgesproken, verliet Hij die plaats. Hij kwam aan in zijn vaderstad en gaf de bewoners onderricht in hun synagoge, zodat ze stomverbaasd waren en zeiden: 'Hoe komt Hij aan die wijsheid en hoe kan Hij die wonderen doen? Hij is toch de zoon van de timmerman? Maria is toch zijn moeder, en Jakobus en Josef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers? En wonen zijn zusters niet allemaal bij ons? Waar heeft Hij dat alles dan vandaan?' En ze namen aanstoot aan Hem. Maar Jezus zei tegen hen: 'Nergens wordt een profeet zo miskend als in zijn eigen stad en in zijn eigen familie.' En Hij verrichtte daar niet veel wonderen, vanwege hun ongelof.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus vertelde aan zijn leerlingen over zichzelf en het Rijk van God in Kafarnaüm, zijn 'thuis' (Matteus 13,36). Vandaar gaat Hij naar zijn geboortestad Nazaret. Voor het laatst in het Matteusevangelie komt Hij in een synagoge en geeft er onderricht. Maar zijn woorden bereiken niet hun doel, zelfs integendeel. Men keert zich vierkant tegen Hem.

Ze stellen een cruciale vraag: 'Van waar heeft Hij die wijsheid en die kracht?' Maar ze beantwoorden de vraag vanuit een verkeerd standpunt, of liever vanuit een te beperkte invalshoek. Ze kijken niet verder dan het menselijke, namelijk Jezus' fysieke afkomst: zijn vader is timmerman, zijn moeder heet Maria en ze kennen zijn broers en zussen. Ze herleiden Jezus tot zijn aardse menselijkheid.

Maar Jezus is veel meer dan dat. Hij komt van God en heeft al zijn kracht en wijsheid van God, in de heilige Geest. Dezelfde reden waarom Jezus daar niet veel wonderen doet – namelijk hun gebrek aan geloof – is ook de oorzaak van hun kortzichtigheid. Alleen in geloof kan je zien wie Jezus is en alleen als men in Hem gelooft, kan Jezus zijn wondertekene doen. In het christelijke spirituele leven doet God zeker en vast het meeste, maar de actieve inbreng van de mens is onmisbaar. Hij moet zich openstellen en zich aan Jezus, zijn Woord en zijn wonderkracht overgeven.

Het Woord in mijn leven

Zie ik in Jezus zowel zijn menselijkheid als zijn goddelijkheid? Herleid ik mensen tot hun aardse realiteit of zie ik en beleef ik ook hun goddelijkheid? Wat houdt dit laatste in voor mij? Wat betekent mijn goddelijke afkomst voor mij, ook in het concrete leven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent een timmermanszoon,
en Maria is Uw moeder.
Maar U bent vooral Gods Zoon,
uit Hem voortgekomen.
In U zien we God zelf
in de kracht van de Geest.
In Uw Woord horen we de Vader:
een Woord van bevrijding, vrede,
vreugde en gemeenschap.
Vervul ons met een gelovig hart.
Open ons voor wat U ons geeft.
Breng ons tot overgave
aan U en Uw goddelijke liefde. Amen.

© Eric Haelvoet 2016