



Bezinning 429: Zich bekeren is noodzakelijk ¹

Matteus 12,43-45

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Wanneer een onreine geest iemand verlaat, trekt hij door dorre oorden op zoek naar een rustplaats. Maar als hij die niet vindt, zegt hij: “Ik zal terugkeren naar mijn huis, dat ik verlaten heb.” En wanneer hij terugkeert, merkt hij dat het leegstaat, schoongemaakt is en op orde gebracht. Dan gaat hij weg en haalt er zeven andere demonen bij, die slechter zijn dan hijzelf, en zij allen nemen daar blijvend hun intrek. En zo is de mens bij wie de demon intrekt, er ten slotte veel slechter aan toe dan voorheen. Zo zal het ook gaan met deze verdorven generatie.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het is belangrijk deze wat duistere tekst in zijn context te kaderen. Enkele schriftgeleerden en Farizeeën vroegen een teken van Jezus (Matteus 12,38). Maar Jezus weigert dat omdat ze zich niet willen bekeren. Ze willen zijn woord en het Rijk van God niet aannemen en erbinnen gaan. Dat ze zich niet willen bekeren, dat is het grote probleem in Jezus’ ogen.

In een wereld waar men overal geesten en demonen zag, spreekt het beeld voor zichzelf. Als Jezus een boze geest uitdrijft, gaat die elders op zoek naar rust. Maar omdat het een boze geest is, vindt hij die nergens. De boosheid zit van binnen.

Terwijl hij weg is, maakt de mens leegte en netheid, maar er komt geen nieuwe invulling. De Heer kan niet binnenkomen met zijn blijde boodschap. Want de mens wil zich niet bekeren. Geloof vraagt namelijk ook iets van de gelovige, niet alleen van de Heer. Geloof heeft inderdaad met een vrije keuze te maken.

Omdat er geen positieve invulling komt, wordt de situatie achteraf nog veel erger dan eerder. Het boze komt achtvoudig terug. Er is dus maar een juiste weg: Jezus en zijn blijde boodschap binnenlaten en binnentreden in het Rijk van God.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, niet op zon- en feestdagen, niet op weekdays.

Het Woord in mijn leven

Zie ik de noodzaak in me te bekeren tot Jezus en zijn boodschap? Hoe vaak bekeer ik me vrij gekozen en doelbewust? Wat verhindert me (soms) me te bekeren? Wat kan me daarbij helpen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U biedt bevrijding aan
en de evangelische vreugde.
Maar U kan niets doen
zonder onze vrije keuze.
U verwacht altijd weer
dat we ons bekeren,
ons bewust toekeren
naar U en Uw boodschap.
Blijf aandringen en aankloppen
tot we enthousiast opendoen
en U van harte ontvangen.
En vervul ons dan helemaal
met uw bevrijding en vreugde. Amen.

© Eric Haelvoet 2016