



Bezinning 424: Geen tekenen maar vertrouwen

Matteus 12,38-42 = wekdagen 16° week maandag

Het Woord

Daarna reageerden enkele schriftgeleerden en Farizeeën met een vraag: 'Meester, we zouden graag een teken van U zien.' Hij antwoordde: 'Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van de profeet Jona. Want zoals Jona drie dagen en drie nachten in de buik van een grote vis zat, zo zal de Mensenzoon drie dagen en drie nachten in het binnenste van de aarde verblijven. Op de dag van het oordeel zullen de Ninevieten samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij hadden zich bekeerd na de prediking van Jona, en hier ziet u iemand die meer is dan Jona! Op de dag van het oordeel zal de koningin van het Zuiden samen met deze generatie opstaan en haar veroordelen; want zij was van het uiteinde van de aarde gekomen om te luisteren naar de wijsheid van Salomo, en hier ziet u iemand die meer is dan Salomo!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Een groep mensen, die een officiële godsdienstige plaats bekleden, vraagt een teken aan Jezus. En wel een teken uit de hemel (zie Matteus 16,1-4). Iets dat goddelijke indruk maakt. Jezus genas tot nog toe vele zieken en dreef demonen uit. Maar voor hen volstaat het niet. Ze willen een bijzonder, hemels teken.

Jezus antwoordt vrij hard. Hij richt zich niet enkel tot die groep, maar tot de hele generatie van toen. Hij noemt hen verdorven en trouweloos. Ze hebben God de rug toegekeerd en hun hart is vol boosheid. Juist daarom zijn ze niet bereid zich te bekeren en binnen te treden in het Rijk dat Jezus aan het vestigen is.

Jezus verwijst naar twee figuren uit de Schrift. Jona deed geen teken voor de Ninevieten. Maar zij bekeerden zich, enkel en alleen door de woorden van Jona. En de koningin uit het buitenland bekeerde zich enkel en alleen op basis van de reputatie van Salomo, niet op basis van een bijzondere daad van Salomon, een teken voor haar alleen.

En toch zegt Jezus een teken toe: zijn eigen dood en verblijf in de aarde, dat zal hét teken zijn dat Gods Rijk is gekomen.

Matteus schrijft dit stukje ook vanuit een ander schriftprincipe. Al eerder laat hij Jezus in de woestijn tot de Satan zeggen: 'Stel de Heer, uw God, niet op de proef' (Matteus 4, 7). Je mag aan God geen teken vragen. Het wijst immers op wantrouwen. God is al ons vertrouwen waard, enkel en alleen op basis van Jezus en zijn daden en woorden.

Het Woord in mijn leven

Ben ik (nog) op zoek naar (bewijs)tekenen voor het bestaan van God? Of geef ik me onvoorwaardelijk over aan Jezus en zijn Woord? Begrijp ik het teken van Jezus' kruisdood voldoende/steeds beter?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent meer dan Jona,
meer dan elke profeet.
U bent meer dan Salomo,
meer dan elke wijze koning.
U bent meer dan onze idolen,
meer dan elke held.
U bent Gods Zoon
en vestigde zijn Rijk op aarde.
In daad en Woord,
tot op het kruis,
toonde U onze Gods grote liefde.
Geef dat we ons aan U overgeven,
vol vertrouwen en beschikbaarheid.
Elke dag willen we ons toekeren
naar U en Uw Rijk. Amen.

© Eric Haelvoet 2016