



## Bezinning 423: Ons hart en onze woorden

Matteus 12,33-37 <sup>1</sup>

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Wanneer de boom goed is, dan zijn ook zijn vruchten goed. Is een boom daarentegen slecht, dan zijn ook zijn vruchten slecht. Want aan de vruchten herkent men de boom. Addergebroed! Hoe kunt u iets goeds zeggen terwijl u zelf slecht bent? Waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Een goed mens haalt uit zijn schatkamer met goede dingen het goede te voorschijn, terwijl een slecht mens uit zijn schatkamer met slechte dingen het slechte te voorschijn haalt. Ik zeg u: van elk nutteloos woord dat mensen spreken, zullen ze op de dag van het oordeel rekenschap moeten afleggen. Want op grond van je woorden zul je worden vrijgesproken, en op grond van je woorden zul je worden veroordeeld.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Enkele Farizeeën hebben gezegd dat Jezus de demonen uitdrijft door Beëlzebul, de vorst van de demonen. Jezus heeft al tweevoudig gereageerd<sup>2</sup> en voegt er nu een derde reactie aan toe. Daarvoor herneemt Hij een beeld, dat eerder in het Matteusevangelie te vinden is (Matteus 7,16-20). Daar slaan de goede vruchten eerder op de daden van mensen. Maar nu gaat het over de woorden.

Jezus legt een direct verband tussen de woorden en het hart. Het hart staat hier voor wie de mens is, voor zijn identiteit. De boom *is* goed en dan kan het niet anders of hij geeft goede vruchten, dus goede woorden. De boom *is* slecht en dan kan het niet anders of hij geeft slechte vruchten, dus slechte woorden.

Eens te meer stellen we een of-of-redenering vast. Het menselijke hart wordt veeleer bewoond door goed en kwaad. Er zijn zoveel tinten grijs tussen wit en zwart. Maar die scherpe tegenstelling toont dat de aanval tegen Jezus zeer ernstig is. Daarom juist is de reactie van Jezus scherp en in of-of-termen geformuleerd.

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

<sup>2</sup> Zie gebedsbezinning 422.

Hoe dan ook, het is duidelijk dat Jezus harde tegenstand ondervond. Ook de jonge kerkgemeenschappen moesten optornen tegen hevige aanvallen. Zo is het altijd geweest doorheen de lange kerkgeschiedenis, tot op vandaag.

### **Het Woord in mijn leven**

Evolueert mijn hart en identiteit naar steeds meer goedheid? Getuigen mijn woorden van innerlijke goedheid en liefde? Werp ik me soms op als tegenstander tegen personen (omwille van hun – eventueel ander – geloof)?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
U appelleert ons zeer sterk  
op ons hart, onze identiteit.  
Beter dan wijzelf weet U  
dat we goed en slecht zijn,  
grijs, elk met een eigen tint.  
Zuiver ons hart steeds verder  
en vul het met Uw goedheid.  
Dan zullen we woorden spreken  
van liefde en goedheid.  
Woorden die gemeenschap opbouwen.  
Woorden die helen.  
Woorden die bevestigen.  
Woorden die doen groeien.  
Woorden als goede vruchten.  
Laat ons die woorden spreken. Amen.

© Eric Haelvoet 2016