



Bezinning 422: Het kwade zal verdwijnen

Matteus 12,25-32 ¹

Het Woord

Jezus wist wat ze dachten en zei tegen hen: 'Elk koninkrijk dat innerlijk verdeeld is, wordt verwoest, en geen enkele stad of gemeenschap die innerlijk verdeeld is, zal standhouden. Als Satan Satan uitdrijft, keert hij zich tegen zichzelf. Hoe kan zijn koninkrijk dan standhouden? En als Ik inderdaad door Beëlzebul demonen uitdrijf, door wie drijven uw eigen mensen ze dan uit? Zij zullen dan ook uw rechters zijn! Maar als Ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het Koninkrijk van God bij jullie gekomen. Trouwens, hoe kan iemand het huis van een sterkere binnengaan en zijn inboedel roven, als hij die sterkere niet eerst heeft vastgebonden? Pas dan zal hij zijn huis kunnen leegroven. Wie niet met Mij is, is tegen Mij, en wie niet met Mij samenbrengt, drijft uiteen. Daarom zeg Ik u: elke zonde en elke godslastering kan de mensen worden vergeven, maar wie de Geest lastert, kan niet worden vergeven. En iedereen die iets ten nadele van de Mensenzoon zegt, zal worden vergeven. Maar wie kwaadsprekt van de heilige Geest, zal niet worden vergeven, noch in deze wereld, noch in de komende.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Enkele Farizeeën hebben gezegd dat Jezus de demonen uitdrijft door Beëlzebul, de vorst van de demonen. Eerst reageert Jezus door een argument 'ex absurdum': Hij gaat mee in hun redenering en komt tot de conclusie dat het gevolg ondenkbaar is. Satan zal zijn eigen koninkrijk nooit vernielen. Hij verbindt dus de demonen met Satan.

Pas daarna zegt Jezus waardoor Hij de demonen uitdrijft: door de kracht van de heilige Geest. En dat toont aan dat het Koninkrijk van God gekomen is, ook bij de Farizeeën. Ja, er zijn Farizeeën die demonen uitdrijven. Dan gaat het enkel over een genezing op menselijke basis. Maar de betekenis van Jezus' optreden tegen het kwaad is veel groter: het is God zelf die door zijn Geest zijn Koninkrijk op aarde vestigt.

Het parabeltje over het leegroven van het huis van een krachtpatser is niet direct duidelijk. De krachtpatser staat voor de Satan. Het leegroven van zijn huis betekent dat alle krachten van het

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

kwade vernietigd worden. Met andere woorden, Jezus zegt hier dat Hij door de kracht van de Geest alle kwade krachten zal doen verdwijnen. Een enorm hoopvolle belofte!

Het valt op dat Jezus zichzelf heel nederig opstelt. Een zonde tegen Hem wordt vergeven, maar niet een zonde tegen de heilige Geest. Door te zeggen dat Jezus demonen uitdrijft door Beëlzebul, zegt men dat de heilige Geest de bron is van de kracht van de Satan. Dit gaat volkomen in tegen de geloofsovertuiging dat Gods Geest juist alle kwaad bestrijdt en wil doen verdwijnen.

Het Woord in mijn leven

Geloof ik dat de heilige Geest in Jezus Christus werkt? Mag Hij in mij het kwade doen verdwijnen? Wat is mijn grootste 'demon'? Ben ik in staat de werking van de heilige Geest te herkennen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
in U werkt de Geest,
de bron van het goede.
Hij doet het kwade verdwijnen.
Zo komt Gods Koninkrijk
steeds dichterbij ons.
Doe het kwade in mij verdwijnen.
Zuiver mij steeds meer.
Bevrijd onze wereld van het kwaad,
van alles wat mensen vernietigt
of hoe dan ook kwetst.
Zo kijken we met U uit
naar een wereld van liefde,
vreugde en menselijkheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2016