



## Bezinning 421: Wie is Jezus?

Matteus 12,22-24 <sup>1</sup>

### Het Woord

Toen bracht men een blinde bij Hem die bezeten was en niet kon spreken, en Hij genas hem, zodat hij weer kon spreken en zien. Alle omstanders stonden versteld en zeiden: 'Zou Hij de Zoon van David zijn?' Maar de Farizeeën die dit hoorden, zeiden tegen elkaar: 'Hij kan die demonen alleen maar uitdrijven dankzij Beëlzebul, de vorst der demonen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus zet zijn zending verder, ondanks de tegenstand. Hij heeft niet alleen oog voor de massa, maar ook voor het individu. Deze keer gaat het over een mens die drievoudig zwaar lijdt. Hij is bezeten door een demon, hij kan niet praten en niet zien. En er is nog een zorg: hij wordt door anderen bij Jezus gebracht. Er gaat geen enkel initiatief van hem zelf uit.

Jezus geneest hem. Hij kan weer zien. Hij kan dus ook zien wie Jezus is en in Hem geloven. Hij kan weer praten en kan dus getuigen over Jezus. Maar we krijgen geen antwoord op de vraag of deze genezen man dat allemaal ook effectief doet. De focus ligt dan uiteindelijk ook niet daarop. Maar op de reacties. Hoe positioneert men zich tegenover Jezus?

De massa reageert positief en stelt zich een vraag: 'Zou Hij de Zoon van David zijn?' De zoon van David, dat is Salomon. En die had de naam dat hij demonen kon uitdrijven. Hij was dus een exorcist. Zo waren er meerdere exorcisten in Jezus' tijd, die zich op Salomon beriepen. De vele mensen zijn volgens evangelische normen dus nog op weg om de echte Jezus te leren kennen.

Een tweede groep reageert ronduit agressief. Ze willen niet erkennen dat Jezus uit eigen kracht geneest. Maar door Beëlzebul, de vorst van de duivels. Ze halen er onmiddellijk de opperduivel bij. In die zin erkennen ze toch de grootheid van Jezus, maar plaatsen Hem in de hoek van de zwarte magie. Het is een verdere stap naar de eliminatie van Jezus. Goede Vrijdag loert al om het hoekje.

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

## Het Woord in mijn leven

Geloof ik dat Jezus mensen kan genezen? Indien wel, waarvan? Hoe vertaal ik het begrip 'demon' naar onze huidige context en cultuur? Laat ik mensen vrij een eigen positie in te nemen tegenover Jezus? Welke positie neem ik vrij gekozen in?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
ook te midden van heel veel mensen  
hebt U oog voor het individu,  
vooral als deze diep lijdt.  
U bent genezend nabij.  
Laat vooral niet toe  
dat we U kleiner maken  
dan U werkelijk bent:  
Zoon van God, zijn Gezant.  
In U zien we God aan het werk.  
Genees ook mij van mijn blindheid  
en van mijn gebrek aan getuigenis.  
Leer me altijd duidelijker zien  
wie U werkelijk bent.  
Toon me hoe ik van U kan getuigen  
in daad en woord. Amen.

© Eric Haelvoet 2015