



## Bezinning 420: Gods Lijdende Dienaar

Matteus 12,14-21 = wekdagen 15° week zaterdag

### Het Woord

De Farizeeën dropen af en besloten Hem uit de weg te ruimen. Jezus beseftte dat en week uit naar elders. Grote massa's mensen volgden Hem, en Hij genas hen allen. Hij verbood hun uitdrukkelijk bekend te maken wie Hij was. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hier is de dienaar die Ik Mij gekozen heb, die Ik liefheb en in wie Ik vreugde vind. Ik zal hem vervullen met Mijn Geest, aan alle volken zal hij het recht verkondigen. Hij zal geen woordenstrijd aangaan en op straat zijn stem niet verheffen. Het geknakte riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende vlam, totdat het recht dankzij hem overwint. Op zijn naam zullen alle volken hun hoop vestigen.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Jezus heeft in de synagoge een man genezen van zijn verschrompelde hand, op een sabbat. Jezus verklaarde zichzelf Heer van de sabbat. Dat roept zoveel weerstand op bij de aanwezige Farizeeën, dat ze een aanslag op zijn leven beramen. Maar Jezus trekt zich terug uit die streek en gaat naar elders. Daar volgen velen Hem. Jezus wandelt dus niet op een rode loper. Maar Hij doet gewoon verder met zijn zending.

Is er weerstand van enkelen, er zijn er veel meer die Hem volgen. Zelfs grote massa's. En Jezus geneest hen. Maar nodigt hen ook uit Hem niet bekend te maken. Men kan de ware Christus maar bekend maken na zijn lijden, dood en verrijzenis. Daarvoor bestaat het gevaar dat men niet de echte Christus verkondigt. Maar een Christus die enkel de invulling is van de eigen grote dromen over een superredder.

Matteus last dan een lang citaat in: het eerste lied van de lijdende dienaar bij Jesaja (42,1-4). In het Eerste Testament formuleert het joodse volk zijn identiteit en zending met dit lied. Het ziet zichzelf als Gods dienaar, geroepen om de volkeren te helpen leven naar Gods wil. Reeds na Jezus' doop vermeldde Matteus een deel van dit citaat (Matteus 3,17). Want voortaan is Jezus de Lijdende Dienaar, die deze roeping volkomen vervult. Hij is teder voor wie gekwetst en zwak is. Hij is barmhartig en geneest hen.

Zeker, de joden kunnen mee gered worden, als ze geloven in deze Lijdende Dienaar bij uitstek. Maar ook de volkeren vinden redding door in Hem te geloven.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
0476 085 744 [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be) [bartimeus@donbosco.be](mailto:bartimeus@donbosco.be)

## Het Woord in mijn leven

Vervul ik rustig mijn roeping en zending als ik tegenstand ondervind? Hoe teder en barmhartig ben ik tegenover gekwetste mensen? Lijk ik steeds meer op Jezus als Lijdende Dienaar?

## Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,  
U bent Gods Lijdende Dienaar,  
zijn Welbeminde,  
vervuld van de Geest.  
U breekt het geknakte riet niet.  
U schreeuwt en twist niet.  
Een zwak vlammetje dooft U niet.  
U helpt en geneest en redt.  
Word steeds groter in ons,  
zodat ook wij mensen dienen.  
Gekwetste mensen hebben hulp nodig,  
vermoeide mensen energie,  
wankele mensen een stut.  
Tot ze weer sterk zijn  
en zelf verder kunnen.  
Laat ons zo'n dienaren zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2015