



Bezinning 419: Dag van barmhartigheid

Matteus 12,9-14 ¹

Het Woord

Hij trok weer verder en kwam in hun synagoge. Daar stond iemand met een verschrompelde hand. Omdat ze Jezus wilden aanklagen, vroegen ze: 'Is het toegestaan op sabbat te genezen?' Hij antwoordde: 'Stel dat u maar één schaap hebt en dat valt op sabbat in een kuil, wie van u zou het niet vastgrijpen en het er weer uit halen? En is een mens niet veel meer waard dan een schaap? Daaruit volgt dat we op sabbat goed mogen doen.' Toen zei Hij tegen de man: 'Steek uw hand uit.' Hij stak hem uit en er kwam weer leven in, zijn hand werd weer even gezond als de andere. De Farizeeën dropen af en besloten Hem uit de weg te ruimen.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Het is zo vreemd! In de samenkomst van de gelovigen, in hun synagoge, is er een man met een verschrompelde hand. Een handicap met ernstige gevolgen. We zien twee partijen die verschillend met die situatie, of beter, met die man en zijn handicap omgaan. De ene groep gebruikt de man en zijn handicap om Jezus aan te klagen. Dit is misbruik. Op het einde beraamt deze groep een moordaanslag, nog wel op een sabbat, de dag van de Heer. En dat tegen de Heer zelf. De andere partij is Jezus. Hij voelt medelijden. Hij wil barmhartig zijn. Hij geneest de man. En bevrijdt hem dus van een lastige handicap. Ofschoon Hij weet dat de tegenpartij dat zal misbruiken als reden om Hem uit de weg te ruimen.

Het gaat Jezus over de kern van de sabbat. De sabbat is bedoeld als barmhartigheid voor de mens. Eén dag geen slaven en sloven. Maar genieten van de rust. En nog dieper, genieten van de rust, de sjalom die in God is. En zelfs meer: ook het vee mag rusten (Deuteronomium 5,14-15). Jezus roept dus eerst op tot barmhartigheid voor een dier en dan, met meer aandrang, voor de mens. Ook op de sabbat. Ofschoon er toch een verschil is tussen het schaap en die man: het schaap is in levensgevaar. De man niet.

In Jezus' kort parabeltje gaat het over een mens die één schaap heeft. Een arme mens dus. Ofschoon elk dier barmhartigheid verdient, is de reden toch ernstiger als het over het enige

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

schaap van iemand gaat. Het gaat dan meteen ook over die mens, die dreigt ook nog zijn ene schaap te verliezen.

Het is verrassend dat Jezus in de parabel over het schaap in de put het werkwoord 'opwekken' gebruikt.² Dit verhaal heeft dus ook met verrijzenis te maken. De put staat dan voor het graf. Opwekken voor de verrijzenis. Zo ook betekent de genezing van de verschrompelde hand verrijzenis voor de man. En ja, voor christenen is de zondag dé dag bij uitstek van de verrijzenis.

Het Woord in mijn leven

Is de dag van de Heer voor mij dé dag bij uitstek om barmhartig te zijn en mij te laten vullen door Gods barmhartigheid? Gebruik ik mens en hun handicap om mijn slag thuis te halen? Is mijn barmhartigheid groter voor armen dan voor rijken?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent Heer van de sabbat.
Heer van rust en vrede.
Heer van de barmhartigheid.
Uw diepe barmhartigheid
brengt U tot daden:
U doet goed voor mensen,
vooral voor de armste.
Vervul ons met diezelfde intentie.
Maak van ons mensen
die barmhartig zijn
en daden van goedheid stellen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015

² Zie Naardense Bijbel 2014 p. 1200.