



## **Bezinning 418: Barmhartigheid boven de sabbat**

**Matteus 12,1-8 = wekdagen 15° week vrijdag**

### **Het Woord**

In die tijd liep Jezus op een sabbat door de korenvelden. Zijn leerlingen hadden honger en begonnen aren te plukken en ervan te eten. Toen de Farizeeën dat zagen, zeiden ze tegen Hem: 'Kijk, Uw leerlingen doen iets dat op sabbat niet mag.' Hij antwoordde: 'Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienst doen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: "Barmhartigheid wil Ik, geen offers," dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. Want de Mensenzoon is Heer en Meester over de sabbat.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus gaat met zijn leerlingen in de korenvelden wandelen. Kan het onschuldiger zijn? Weliswaar gebeurt dat op een sabbat. Als de leerlingen honger krijgen, eten ze korrels uit de aren. Dat wordt gelijkgesteld met maaien en dus met arbeid. Maar op de sabbat moet men rusten. Toch laat Jezus toe dat zijn leerlingen van de korenaren eten. Het is voorspelbaar: er komt reactie van de Farizeeën. Het mag niet. Jezus is verantwoordelijk.

Maar voor Jezus mag het wel. Hij argumenteert uiteindelijk vanuit de grote waarde van de barmhartigheid. Een hongerige eten geven is een werk van barmhartigheid. En barmhartigheid staat boven alles. Ook boven de offers in de tempel. Daarom mocht David de broden uit de tempel, aan God toegewijd, aan zijn soldaten geven (1 Samuël 21,2-7). Zelfs priesters hebben van de offerbroden gegeten op een moment dat het niet mocht (Numeri 28,9-10).

En toch gaat Jezus nog verder in zijn betoog. Op twee manieren geeft Hij aan dat er een nog hogere reden is, waarom zijn leerlingen op sabbat korenaren mogen eten. Vooreerst is Hij groter dan de tempel. Dat wil zeggen dat God meer aanwezig is in de mensengeschiedenis in Hem dan in de tempel. Het is een bijzonder belangrijke uitspraak, waarvan Hij weet dat de Farizeeërs negatief zullen reageren, zeker tegen die uitspraak. En dan stelt Hij zichzelf voor als Heer van de sabbat, die dus bevoegd is om de sabbatswetten aan de passen.

We weten dat er in het vroege christendom discussie was tussen de christenen uit het jodendom, die lang de sabbat zijn blijven onderhouden en de christenen uit de niet-joden, die deze traditie nooit gekend hadden. Matteus neemt stelling: in het christelijke geloof is barmhartigheid veel belangrijker dan de sabbat en de offers.

## **Het Woord in mijn leven**

Hoe snel sta ik klaar om te oordelen vanuit voorgeschreven christelijke wetten? Primeert de barmhartigheid in mijn leven boven offers? Voor elke mens?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
als mensen honger hebben,  
geeft U hun eten.  
Als mensen dorst hebben,  
geeft U hun drinken.  
Als mensen ziek zijn,  
geneest U hen.  
Als mensen eenzaam zijn,  
bezoekt U hen.  
U lenigt elke nood  
want barmhartigheid  
is het hart van Uw boodschap.  
Maak ook ons barmhartig,  
altijd klaar om mensen te helpen  
die in nood zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2015