



Bezinning 417: Moeizame bekering

Matteus 11,20-24 = wekdagen 15° week dinsdag

Het Woord

Daarop maakte Hij de steden waar bijna al zijn wonderen hadden plaatsgevonden, het verwijt dat ze niet tot inkeer waren gekomen: 'Wee Chorazin, wee Betsaida, want als in Tyrus en Sidon de wonderen waren gebeurd die bij jullie gebeurd zijn, dan zouden de inwoners van die steden zich allang in een boetekleed hebben gehuld en met stof op hun hoofd tot inkeer gekomen zijn. Ik zeg jullie: op de dag van het oordeel zal het lot van Tyrus en Sidon draaglijker zijn dan dat van jullie. En jij dan, Kafarnaüm, je denkt toch niet dat je tot in de hemel zult worden verheven? In het diepst van het dodenrijk zul je afdalen! Want als in Sodom de wonderen waren gebeurd die bij jou gebeurd zijn, dan was het tot op de huidige dag blijven bestaan. Ik zeg je dat op de dag van het oordeel het lot van Sodom draaglijker zal zijn dan dat van jou.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De toon is streng, zeer streng zelfs. Jezus hanteert de stijl van de profeten uit het Eerste Testament. Deze staan aan de kant van God en begrijpen niet dat het volk zich niet naar God keert ondanks alle grote daden van God. Welnu, nog nooit heeft God zo liefdevol gehandeld als in Jezus, zijn grootste profeet. De meeste wonderen zijn zelfs juist in die drie steden gebeurd. En toch keren de genoemde steden zich niet tot het Rijk van God. De grote strengheid toont aan dat het over een zeer taai en diep probleem gaat. Gewone taal helpt gewoon niet.

Jezus spreekt ook hun eergevoel aan door de buitenlandse steden Tyrus en Sidon als voorbeeld te stellen. Of zelfs Kafarnaüm nog slechter dan Sodom te noemen, een stad die verwoest werd omwille van haar goddeloosheid. Kafarnaüm, de stad waar Jezus zelf tijdens zijn openbaar leven woonde.

We leren dus dat de mirakels niet het eindpunt zijn. Ze zijn eerder een startgebeuren. Door de wonderen toont Jezus dat het Rijk van God in de geschiedenis aanwezig is. Ze nodigen uit om zich tot het Rijk van God te bekeren. En juist dat gebeurt niet.

Het Woord in mijn leven

Wat beschouw ik als grote wonderen van Jezus Christus? Zie ik daarin de aanwezigheid van het Rijk van God? Hoe moeizaam bekeer ik mij tot het Rijk van God?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de grootste Profeet
die God present stelt.
In talloze wonderen
toont U Gods grote liefde
voor de mensen.
Vele zieken genezen,
marginalen worden geïntegreerd,
mensen krijgen overvloedig eten,
doden staan weer op.
Toch bekeren we ons moeizaam
tot het Rijk van Uw Vader,
tot Hem, onze Schepper en Heer.
Blijf ons indringend oproepen
ons te bekeren van ons egoïsme
tot God en zijn handelen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015