



## Bezinning 414: Dans en jubel <sup>1</sup>

Lucas 1,39-45 = 4<sup>o</sup> adventszondag C-jaar en 21 december

### Het Woord

Kort daarop reisde Maria in grote haast naar het bergland, naar een stad in Juda, waar ze het huis van Zacharias binnenging en Elisabet begroette. Toen Elisabet de groet van Maria hoorde, sprong het kind op in haar schoot; ze werd vervuld met de heilige Geest en riep luid: 'De meest gezegende ben je van alle vrouwen en gezegend is de vrucht van je schoot! Wie ben ik dat de moeder van mijn Heer naar mij toe komt? Toen ik je groet hoorde, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan'.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Lucas zegt tweemaal dat Johannes de Doper opspringt in de schoot van Elisabet. Het doet denken aan de dans van koning David toen de Ark van het Verbond naar Jeruzalem werd gebracht (2 Samuel 6,2-16). Toen was het de Heer die te midden van zijn volk kwam wonen, in de nieuwe hoofdstad Jeruzalem. Nu is de Heer in Jezus te midden van zijn volk gekomen om het te redden. Het Woord is aanwezig in de schoot van Maria en komt bij Johannes de Doper. Deze danst dus van vreugde omdat het Woord, het evangelie, het blijde nieuws hem komt bezoeken. En Lucas voegt er de tweede keer 'van vreugde', 'in jubel' aan toe. Jubelen roept zang en muziek op, vreugdeliederen. Het doet ook denken aan de vele psalmen. Dans en jubel borrelen vanzelf op als we de blijde boodschap laten binnenkomen.

'Gelukkig wie gelooft dat het Woord van de Heer in vervulling zal gaan.' Elisabet spreekt deze zaligspreking uit over Maria. Het is Maria die heeft geloofd in de Schrift, in alles wat daar over de Heer wordt gezegd. Maar ze heeft ook de engel geloofd, de boodschap van God zelf voor haar en het hele volk, zelfs voor de hele wereld. Tegelijkertijd is de uitspraak zo geformuleerd dat die zaligspreking van toepassing kan zijn op elke mens, overal ter wereld en in alle tijden. Iedereen kan geloof hechten aan het Woord van de Heer.

Maar de grootste zegen betreft Jezus zelf. 'Gezegend is de vrucht van je schoot.' Maria heeft 'ja' gezegd aan God en onmiddellijk draagt haar ja-woord vrucht. En welke vrucht! Jezus Christus, de Zoon van God.

---

<sup>1</sup> Mariakerke, 14 december 2015.

## Het Woord in mijn leven

Durf ik echt vreugdevol zijn om het evangelie? Durf ik echt vreugdevol zijn omdat ik christen ben? Wat doe ik met het Woord dat ik ontvangen mag? Dans en jubel ik, van harte vreugdevolle liederen zingend voor de Heer?

## Bidden met het Woord

Heer,  
hoeveel mensen dragen U in zich  
en brengen U naar mij!  
Hoeveel mensen geloven in U  
en gaan op weg naar anderen,  
ook naar mij!  
Allemaal dank zij U.  
Ik mag dansen en jubelen  
vol vreugde voor zo'n geschenk,  
Uw goddelijke blijde boodschap.  
Kom ook in mij.  
Maak mij zwanger van U.  
Vervul ook mij met Uw geestesadem.  
Laat me U naar anderen brengen  
want Uw evangelie  
zal hen laten dansen en jubelen.  
Maak dat alle mensen  
delen in deze blijdschap,  
Uw goddelijke vreugde. Amen.

© Eric Haelvoet 2015