



Bezinning 414: Dansen en treuren

Matteus 11,16-19 = 2° adventsweek vrijdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Waarmee zal ik de mensen van deze generatie vergelijken? Ze lijken op kinderen die op het markplein zitten en elkaar toeroepen: "Toen we voor jullie op de fluit speelden, wilden jullie niet dansen, toen we een klaaglied zongen, wilden jullie niet rouwen." Want toen Johannes kwam, en niet at en dronk, zei men: "Hij is door een demon bezeten." Nu is de Mensenzoon gekomen, Hij eet en drinkt wel, en nu zegt men: "Kijk toch eens, wat een veelvraat, wat een dronkaard, die vriend van tollenaars en zondaars." En toch is de Wijsheid door heel haar optreden in het gelijk gesteld.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Jezus kruipt even in de rol van kinderen. Hij presenteert zich zelfs als een fluit spelend jongetje. Het fluiten staat natuurlijk voor de verkondiging van het evangelie, het blijde, goede nieuws. Mensen zouden moeten dansen van vreugde. Als ze de boodschap ten minste toelaten en inzien over welk groot en belangrijk goed nieuws het gaat. Maar evenzeer zingt Hij klaagliederen, zelfs gezangen die de dood van iemand betreuren. Maar men danst niet en treurt niet. Het hoeft allemaal niet. Passiviteit. Onverschilligheid. Het maakt voor hen geen verschil uit, al dat goede nieuws, al dat evangelie!

Het tweede gedeelte is iets wat al te vaak te zien is. Men kan alles negatief uitleggen. Johannes de Doper was een asceet in functie van zijn roeping en zending, die hij schitterend volbracht. Jezus gaat een mildere weg en vervult op een goddelijk heerlijke manier zijn roeping en zending. En toch interpreteren velen de beide wegen en personen op een negatieve manier.

Het laatste zinnetje geeft even te denken. De wijsheid is te vinden in Jezus' optreden, zijn woorden en daden. Vooral in wat Hij doet, zijn 'werken'. Niet de reacties van mensen bepalen de waarde van zijn handelen. Maar de kwaliteit van zijn leven en optreden.

Het Woord in mijn leven

Ben ik voldoende vreugdevol in verband met het evangelie? Treur ik als God het lijden en vooral de dood van mensen beweent? Doe ik inspanningen om het gedrag van mensen positief te interpreteren? Getuigen mijn daden van de evangelische wijsheid?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U jubelt en juicht,
speelt vrolijke muziek
en danst van vreugde
om al het goede van de Vader.
U treurt en weent
als lijden en dood
mensen treffen, soms erg hard.
U kijkt uit naar onze vreugde
en naar onze treurnis.
Geef dat we Uw Woord en daad
op een positieve wijze uitleggen.
Laat Uw evangelische wijsheid
duidelijk worden in ons handelen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015