



## Bezinning 411: Geloofsstappen 4 <sup>1</sup>

Lucas 2,15-21 = Kerstmis dageraad ABC-jaar <sup>2</sup>

### Het Woord

Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel, zeiden de herders tegen elkaar: 'Laten we naar Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft gemaakt'. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voerbak lag. Toen ze het kind zagen, vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden, maar Maria bewaarde al deze woorden in haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug, terwijl ze God loofden en prezen om alles wat ze gehoord en gezien hadden, precies zoals het hun was gezegd. *Toen er acht dagen verstreken waren en Hij besneden zou worden, kreeg Hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat Hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.*

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

De hele beweging van het geloof is in dit verhaal opgenomen. Alles begint met het kijken en luisteren naar Jezus. Daartoe roepen de herders op.

Daaruit volgt de zending: het Woord van de Heer bekend maken. Dus verkondigen. En wel zoals Jezus verkondigt: in doen en spreken. Het geloof doet dus mensen in beweging komen naar andere mensen toe.

De eerste reactie van deze verkondiging door de herders is positief: allen verwonderen zich. Ze hebben dus geluisterd. Verwondering is een diepe geloofsbeweging. Deze positieve reactie van de toehoorders mag ons bemoedigen.

Maria gaat ons voor in het transformatieproces, dat het geloof voortdurend in ons aanwakkert. Ze bewaart het Woord en overweegt het in haar hart. Het hart is de zetel waar de beslissingen genomen worden. We worden dus uitgenodigd om voor onze beslissingen rekening te houden met het Woord.

---

<sup>1</sup> Bonheiden, 10 december 2015.

<sup>2</sup> Vers 21 (*cursief*) wordt niet gelezen in de dageraadsmis van Kerstmis.

Uiteindelijk leidt alles tot gebed, zelfs tot de top van alle bidden: God lofprijzen. Alle aandacht gaat weg van de herders naar God, die alles tot stand brengt en alles richting geeft. God is dan ook groot, liefdevol en heilig. Hij is al onze lof waardig.

## **Het Woord in mijn leven**

Hoe intens kijk ik naar Jezus? Hoe intens luister ik naar zijn Woord? Brengt me dat in beweging om het Woord te verkondigen? Krijg ik positieve reacties? Houd ik rekening met het Woord om beslissingen te nemen? Prijs ik de Heer voldoende?

## **Bidden met het Woord**

Heer Jezus,  
Uw geboorte wordt eerst verkondigd  
aan randmensen, marginalen, herders  
die ver van tempel en synagoge leven.  
De hemel openbaart U aan hen.  
Ze komen in beweging  
en verkondigen wat ze hoorden.  
Nog vóór U ging prediken  
waren zij echte apostelen.  
Geef dat ook wij Uw Woord horen,  
het in ons hart bewaren,  
vol van hemelse verwondering.  
Geef dat we God loven en prijzen  
en het Woord verkondigen,  
het evangelie dat U alle mensen redt,  
eerst de randmensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015