



Bezinning 409: Gods koningschap verkondigen 3^{1 2}

Lucas 9,57-62 = weekdagen 26° week woensdag³

Het Woord

Terwijl ze hun weg vervolgd, zei iemand tegen Hem: 'Ik zal U volgen waarheen U ook gaat.' Jezus zei tegen hem: 'De vossen hebben holen en de vogels hebben nesten, maar de Mensenzoon kan zijn hoofd nergens te ruste leggen.' Tegen een ander zei Hij: 'Volg Mij!' Maar deze zei: 'Heer, sta me toe eerst terug te gaan om mijn vader te begraven.' Jezus zei tegen hem: 'Laat de doden hun doden begraven, maar ga jij op weg om het Koninkrijk van God te verkondigen.' Weer een ander zei: 'Ik zal U volgen, Heer, maar sta me toe dat ik eerst afscheid neem van mijn huisgenoten.' Jezus zei tegen hem: 'Wie de hand aan de ploeg slaat en achterom blijft kijken, is niet geschikt voor het Koninkrijk van God.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Deze tekst bestaat uit drie stukjes, waarin het over Jezus gaat en telkens over een andere anonieme persoon. De eerste formuleert een prachtig gebed: 'Ik zal U volgen waarheen U ook gaat!' Wat een overgave. En wat een vertrouwen. Kon ik dit maar zonder enige reserve bidden. Op mijn beste momenten lukt dat wel, maar vaak ervaar ik dat een gedeelte van mezelf zich niet overgeeft aan de Heer. Het valt op dat de Heer hem niet afwijst. Maar Hij geeft ook geen applaus.

Ook de derde persoon bidt en in wezen hetzelfde: 'Ik zal U volgen, Heer.' En deze spreekt direct al zijn reserve uit: afscheid nemen van zijn brede familiekring. Ook deze persoon wordt niet afgewezen en krijgt evenmin applaus.

In het middenstuk neemt Jezus het initiatief en nodigt iemand uit Hem te volgen. Het kan niet korter: 'Volg Mij!' Geen doel, geen beloftes, geen voorwaarden, geen groepsregels, zelfs geen zending. Hier wordt de christelijke roeping tot zijn absolute kern herleid. Jezus heeft het initiatief

¹ Bonheiden, 9 december 2015.

² Deze bezinning gaat slechts in op een gedeelte van het evangelie van 26° woensdag. Bezinning 191 gaat over de hele tekst.

³ Deze tekst wordt ook gebruikt om heiligen te herdenken: 20 mei: H. Bernardinus van Siëna; 16 juni: H. Lutgardis; 8 augustus: H. Dominicus; 6 oktober: H. Bruno, 23 oktober: Johannes van Capestrano; 23 november: H. Columbanus; en andere heiligen.

en Hij roept wie Hij wil. De eerste beweging van de roeping is de uitnodiging horen en Jezus volgen. Christenen zijn mensen die iemand volgen.

We krijgen ook het grote kader, het grote doel. Jezus heeft niets waar Hij zijn hoofd kan neerleggen. Want Hij is voortdurend onderweg en in actie om het Koningschap van God te verkondigen en te vestigen. Er is nog veel werk aan de winkel op dat vlak. En Hij zendt alvast die tweede figuur om overal het Koningschap van God te verkondigen. Deze mens wordt dus ingeschakeld in Jezus' groot project.

De drie personen krijgen allen een voorwaarde voorgeschoteld. We volgen iemand die niets heeft, altijd in beweging is, altijd verder trekt. Geen gemakkelijk, gesetteld luxeleventje. En men mag niet achterom kijken. Noch om zijn vader te begraven, noch om afscheid te nemen. Het koningschap van God verkondigen is zo dringend en is zo belangrijk, dat zelfs de heilige plicht om zijn ouders en familie te eren en te begraven overstegen wordt. Ja, christenen zijn altijd gefocust op de toekomst.

Het Woord in mijn leven

Is mijn geloof ontstaan vanuit mijn initiatief of vanuit een roeping door Jezus? Hoe is dat gegaan? Aanvaard ik dat christen zijn geen gemakkelijke weg is? Staat mijn zorg voor familie en vrienden mijn opdracht als christen in de weg? Verkondig ik voldoende Gods koningschap?

Bidden met het Woord

Heer Jezus, Mensenzoon,
U gaat op weg.
U baant de weg.
U bent de weg,
de weg naar de toekomst,
het koningschap van God.
Ook in mij stelt U vertrouwen
– verbazingwekkend wonder –
dat ik U volg
waarheen U me ook voorgaat.
Vergeef me, Heer,
als ik mijn wegen ga
die niet Uw wegen zijn.
Leer me met U uitkijken
naar het Koningschap van God
en het ook verkondigen.
Dat boven al de rest.
Blijf mensen aanspreken
om U te volgen
op de weg van Gods koningschap. Amen.

© Eric Haelvoet 2015

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be



Bartimeus2009