



Bezinning 407: Van oud naar nieuw

Matteus 11,11-15 = tweede adventsweek donderdag

Het Woord

Jezus zei: 'Ik verzeker jullie: er is onder allen die uit een vrouw geboren zijn, nooit iemand opgetreden die groter was dan Johannes de Doper; maar in het Koninkrijk van de hemel is de kleinste nog groter dan hij. Sinds de dagen van Johannes de Doper wordt het Koninkrijk van de hemel door geweld bedreigd en proberen sommigen er zelfs met geweld beslag op te leggen. Want de profetieën van alle profeten en van de wet reiken tot de dagen van Johannes. En voor wie het wil aannemen: hij is Elia die komen zou. Laat wie oren heeft, goed luisteren!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In de laatste woorden van het Eerste Testament wordt gezegd dat eerst Elia zal komen en dan pas de dag van de Heer (Maleachi 3,23). Jezus deelt mee dat Elia is gekomen in Johannes de Doper. En dat dus de dag van de Heer er is, namelijk met Jezus zelf.

Van het Eerste Testament is Johannes de Doper de grootste. Heel de Schrift leidde immers naar hem. En Johannes kondigde het Koninkrijk der hemelen aan. Hij is er de eerste heraut van. Hij kondigt de nieuwe tijd aan, de tijd met Jezus Christus, die het Koninkrijk van God vestigt. Zo is Johannes de scharnier tussen oud en nieuw. De komst van het Koninkrijk was een groots moment. En het duurt nog steeds voort. En wie er deel mag van uitmaken, is groter dan Johannes de Doper, juist omdat hij dat groot geluk, die hemelse realiteit mag beleven. We mogen leven in relatie met Christus, in zijn liefde, in zijn barmhartigheid. We mogen deel uitmaken van zijn grote roeping, namelijk de vestiging van het Rijk van God.

Maar Jezus is niet blind voor de weerstand. Hij spreekt ook over geweld. Johannes de Doper zat in de gevangenis en Hijzelf zal aan het kruis gedood worden. Zo denken machthebbers dat ze macht hebben over dat nieuwe Koninkrijk. Een illusie. Geweld kan geen macht uitoefenen op het Koninkrijk van God. Dit is van een andere orde, een andere dimensie. De verrijzenis is daar het grote bewijs van.

Eens temeer nodigt Jezus ons uit om te luisteren, onze oren te gebruiken. Alles begint met het luisteren naar Jezus' boodschap, die altijd een blijde boodschap is. Goed nieuws.

Het Woord in mijn leven

Besef ik voldoende het grote geluk te mogen leven in relatie met Jezus Christus en in zijn Koninkrijk? Leeft die vreugde voldoende in mij? Kunnen anderen die vreugde ervaren?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Johannes de Doper staat op het keerpunt.
Hij rondt de oude tijd af
en kondigt als eerste de nieuwe aan.
Sindsdien mogen we leven
in Uw Rijk van liefde en vreugde.
We mogen genieten van Uw liefde,
Uw barmhartigheid, Uw nabijheid.
We mogen behoren tot de groep mensen
die U volgen, door U samengeroepen.
We mogen meebouwen aan het Rijk
dat met U is begonnen
en dat eenmaal volkomen zal zijn.
Laat ons verlangend uitkijken naar dat Rijk
en er daadwerkelijk aan meewerken. Amen.

© Eric Haelvoet 2015