



## Bezinning 406: In weerstanden volharden

Matteus 10,16-23 = wekdagen 14<sup>o</sup> week vrijdag <sup>1</sup>

### Het Woord

[Jezus zei:] 'Bedenk wel, Ik zend jullie als schapen onder de wolven. Wees dus scherpzinnig als een slang, maar behoud de onschuld van een duif. Pas op voor de mensen, want ze zullen je voor het gerecht brengen en je geselen in hun synagogen. Jullie zullen omwille van Mij worden voorgeleid aan gouverneurs en koningen, en een getuigenis moeten afleggen ten overstaan van hen en de heidenen. Wanneer ze je uitleveren, vraag je dan niet bezorgd af hoe je moet spreken of wat je moet zeggen. Want wat je moet zeggen, zal je op dat moment worden ingegeven. Jullie zijn het immers niet zelf die dan spreken, het is de Geest van jullie Vader die in jullie spreekt. De ene broer zal de andere uitleveren om hem te laten doden, en vaders zullen hetzelfde doen met hun kinderen, en kinderen zullen zich tegen hun ouders keren en hen laten terechtstellen. Jullie zullen door iedereen worden gehaat omwille van Mijn naam; maar wie standhoudt tot het einde zal worden gered. Wanneer ze jullie vervolgen in de ene stad, vlucht dan naar de volgende. Ik verzeker jullie: voor je in elke stad van Israël bent geweest, zal de Mensenzoon gekomen zijn.'

### Stilte bij het Woord

#### Een woord bij het Woord

De algemene sfeer van deze woorden is weinig aantrekkelijk. Er is sprake van vervolgingen, haat, veroordelingen voor gerechtshoven, geselingen en zelfs over moorden binnen eigen familie. Wolven eten wel eens lekker schapenvlees. Jezus zendt de twaalf uit. Maar Hij zegt hun duidelijk dat het geen eenvoudige opdracht is. Ze zullen ernstige weerstand tegenkomen en erger dan dat.

De reden van al die dreigingen wordt tweemaal gegeven: omwille van Jezus. Wie in Jezus' naam leeft en Hem verkondigt, die zal tegen weerstanden aan botsen, ook in eigen midden.

Laten we vooral focussen op de positieve boodschappen. We moeten voorzichtig zijn en zeker ook de onschuld van de duif incarneren. Dat wil zeggen: leven als Jezus zelf. Maar dan moeten we niet bezorgd zijn. De Vader zendt zijn Heilige Geest naar ons. De Geest zal ons ingeven wat we moeten zeggen. Met andere woorden: we moeten niet op onszelf gaan steunen, maar op God en de Heilige Geest. We mogen absoluut op Hem vertrouwen!

---

<sup>1</sup> Deze lezing wordt ook gebruikt op 22 januari (H. Vincentius diaken), 12 mei (H. Nereus en Achilleus), op 9 juli (HH. Martelaren van Gorcum), op 26 december (H. Stefanus) en op de herdenkingsdagen van martelaren.

De tweede positieve boodschap luidt: 'Wie volhardt, zal gered worden.' Zou Jezus ons in de steek laten? Hij die ons geroepen en gezonden heeft? Neen, Hij zal ons naar het heerlijke einddoel, het feest leiden.

De derde positieve boodschap is heel verrassend. Zonder dat iemand dat wil, helpen vervolgingen het evangelie verspreiden. Als een stad ons afwijst, moeten we naar de volgende vluchten. Om daar te evangeliseren, want de zending blijft geldig. Zo verspreidt zich het Blijde Nieuws, zelfs door de tegenwind.

De vierde positieve boodschap betreft de komst van Jezus. Hij zal komen. Hij zal er zijn. Altijd. We gaan dus niet eenzaam en alleen op weg om te getuigen. De Vader, de Zoon en de Geest vergezellen en sterken ons. Als het er op aankomt, zal God er zijn en aan onze kant staan. En meer dan dat: ons belonen met het eeuwige vreugdefeest.

### **Het Woord in mijn leven**

Welke tegenstanden kom ik tegen als ik Jezus verkondig? Ook in eigen familie en vriendenkring? Hoe ervaar ik dat de Geest mij het juiste woord ingeeft? Vertrouw ik op de tussenkomst van de Vader, de Zoon en de Geest? Ga ik soms bewust ergens weg om elders te gaan getuigen van Jezus en zijn evangelie?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
mensen heb U vervolgd.  
Ze hebben U voorgeleid  
voor het Sanhedrin  
en voor Pontius Pilatus.  
Maar zelfs voor het gerecht  
hebt U vrij en eenvoudig getuigd  
en vertrouwd U op Uw Vader.  
U hebt volhard tot het einde.  
En zie: U bent verrezen.  
Wondere kracht van God!  
Sta ons bij als wij getuigen  
en tegenstand ervaren.  
Geef ons de voorzichtigheid van de slang  
en de onschuld van de duif.  
Laat U ervaren aan ons allen.  
Schenk ons het juiste woord.  
Laat ons volharden tot het einde,  
tot U ons binnenleidt in Uw Feest. Amen.

© Eric Haelvoet 2015