



## **Bezinning 404: De oogst aan God geven**

**Matteus 9,32-38 = 23 maart H. Turibius van Mongrovejo**

### **Het Woord**

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.'

### **Stilte bij het Woord**

### **Een woord bij het Woord**

Jezus ziet. Hij ziet mensen en wordt innerlijk bewogen door hun lijden. Hij kijkt met de ogen van het hart. Hij kijkt zoals God naar mensen kijkt: met tederheid en liefde. Wat mensen ondergaan, hun lijden en ellende, laat Hij bij zich binnenkomen. Hij kijkt niet weg van de miserie van mensen. Integendeel, Hij laat toe dat hun pijn Hem innerlijk raakt en beweegt. Jezus' innerlijk is rijk en ontvankelijk en ook leeg genoeg om de negatieve ervaringen van mensen toe te laten en een plaats te geven in zichzelf. Hij heeft geen hart van steen, maar een hart van vlees, dat geraakt wordt. Het is een grote voorwaarde om van daaruit tot actie over te gaan.

De mensen hebben geen herder. Nochtans waren er heel wat groepen religieuze leiders. Maar voor Jezus hebben ze geen zorg voor de mensen. Ze voelen zich niet verantwoordelijk voor hen. Ze zijn met andere dingen bezig dan wat mensen meemaken. Nog erger: ze zijn er zelf mee oorzaak van dat mensen afgemat raken en opgejaagd.

De oogst wordt in de Schrift vaak gebruikt om te spreken over de definitieve verzameling van Israël en wel op het Laatste Oordeel. Na vele eeuwen wacht God op Israël als een mooie oogst. En daarvoor vraagt Jezus aan zijn leerlingen te bidden om werklui. Want er is een grote, overvloedige oogst: hele mensenmassa's geloven in Hem en in zijn Koninkrijk. Het gaat wel degelijk over de oogst van de Heer. Het is zijn oogst en niet die van mensen. Jezus vraagt deze keer niet te bidden om arbeiders om te zaaien, om te verkondigen, om mensen in hun lijden tegemoet te komen. Maar om te oogsten. En de oogst aan de Heer te geven. Een mooie taak!

## Het Woord in mijn leven

Is er een innerlijkheid in mij die openstaat voor het lijden van mensen? Laat ik me daardoor raken?  
Welke negatieve ervaringen van mensen stel ik vooral vast? Waar zie ik dat de oogst van God kan  
geogst worden? Hoe geef ik Gods oogst aan Hem?

## Bidden met het Woord

Goede Vader,  
U bent de Heer van de oogst.  
U hebt zoveel geïnvesteerd  
door Uw Zoon, Jezus Christus,  
door Uw heilige Geest  
en vele mensen, al een heel lange tijd.  
U mag dan ook oogsten,  
want U brengt zelf de vruchtbaarheid.  
Pluk dan de vele goede vruchten  
die U ziet in de wereld en de mensen.  
En dank dat U zoveel vruchten liet groeien,  
een heerlijke, rijke oogst.  
Want daardoor konden en kunnen mensen  
gelukkig en vreugdevol leven.  
Zend dan arbeiders om te oogsten,  
om U Uw eigen oogst aan de bieden. Amen.

© Eric Haelvoet 2015