



Bezinning 403: Mensen laten spreken

Matteus 9,32-38 = weekdagen 14° week dinsdag

Het Woord

Terwijl ze het huis weer verlieten, bracht men iemand bij Hem die bezeten was en niet kon spreken. Nadat de demon was uitgedreven, begon de stomme te spreken. De mensenmassa stond versteld, men zei: 'Zoiets hebben we in Israël nog nooit gezien!' Maar de Farizeeën zeiden: 'Het is dankzij de vorst der demonen dat Hij demonen kan uitdrijven.'

Jezus trok rond langs alle steden en dorpen, Hij gaf er onderricht in de synagogen, verkondigde het goede nieuws over het Koninkrijk en genas iedere ziekte en elke kwaal. Toen Hij de mensenmenigte zag, voelde Hij medelijden met hen, omdat ze er uitgeput en hulpeloos uitzagen, als schapen zonder herder. Hij zei tegen zijn leerlingen: 'De oogst is groot, maar er zijn weinig arbeiders. Vraag dus de eigenaar van de oogst of hij arbeiders wil sturen om de oogst binnen te halen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In Jesaja lezen we de grote beloften, die de Messias zal vervullen. Daar hoort ook bij dat blinden zien en stommen spreken. Direct na de genezing van twee blinden volgt dan ook de genezing van een stomme. Niet kunnen spreken is een zware handicap. Het is lastig voor de zieke, maar ook voor de mensen rond hem. Maar Jezus laat mensen spreken. Meestal spreken mensen zelf en dwingen anderen tot luisteren. Maar Jezus bevordert juist het spreken van mensen. Hij geeft hun de mogelijkheden om zich met woorden uit te drukken. En dus te communiceren, een wezenlijk element in de opbouw van goede relaties en gemeenschappen.

Er zijn twee reacties. De meeste mensen zijn verwonderd, een diep-religieuze attitude. En ze verwoorden dat Jezus werkelijk iets nieuws is komen brengen. Maar er is ook een groep die negatief reageert. Ze herkennen het nieuwe niet. Integendeel: ze schrijven het toe aan de vorst van het kwaad. Het houdt een radicale verwerping van Jezus in.

Dan volgt een samenvatting van Jezus' optreden. Trok Hij eerst rond in Galilea (Matteus 4,23), nu wordt gezegd dat Jezus naar *alle* steden en dorpen gaat. Dus ook de vijandig gezinde steden en dorpen. Hij zaait de boodschap rijkelijk uit, ook op onvruchtbare grond.

Tijdens zijn tocht laat Jezus zich raken door het lijden en de ellende van mensen. Maar Hij ziet ook het vele positieve, de oogst van de eeuwenlange werking van God en de Geest. En Hij vraagt dat er arbeiders zouden zijn om de oogst van de Heer aan de Heer te geven.

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk zijn mijn vaardigheden om mensen te laten spreken? Of dwing ik hen voortdurend om te luisteren? Ben ik in staat tot echte, diepgaande communicatie, die relaties en gemeenschappen opbouwt? Bewonder ik Jezus? Zeg ik Hem dat voldoende?

Bidden met het Woord

Heer,
U bent een God van het Woord.
U communiceert met de mens.
Ontelbare keren en altijd weer
maakt U zichzelf kenbaar,
openbaart U wie U bent.
Jezus is Uw definitieve Woord.
U bent ook de grote Luisteraar:
we mogen tot U spreken
en U hoort onze woorden,
onze beden, onze dank en lof.
Geef dat we mensen laten spreken
door te delen in Uw luisteren,
het echte luisteren naar het hart,
naar de diepere boodschap,
naar pijn en lijden van mensen,
hun dromen en verlangens.
Blijf Uw Woord spreken
en laat ons doen wat U vraagt,
vooral voor de armste mensen
en hen die monddood gemaakt zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2015