



Bezinning 402: Geroepen voor het Koninkrijk

Matteus 4,18-22 = 30 november H. apostel Andreas

Het Woord

Toen Hij langs het meer liep, zag Hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd wordt, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer, het waren vissers. Hij zei tegen hen: 'Kom, volg Mij, Ik zal van jullie vissers van mensen maken.' Ze lieten meteen hun netten achter en volgden Hem. Even verderop zag Hij twee andere broers, Jakobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in hun boot bezig met het herstellen van de netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden Hem.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit roepingenverhaal is heel mooi ingekaderd. Het kader geeft het grote plan waarbinnen Jezus deze vier mensen roept. Jezus begint eerst zijn verkondiging en roept op tot inkeer omdat het Koninkrijk van de hemel nabij is (Matteus 4,17). Na dit roepingenverhaal wordt dit hernomen: Jezus trekt rond, geeft onderricht, verkondigt het evangelie van het Koninkrijk en geneest zieken (Matteus 4,23). Jezus heeft een eigen roeping en zending, begint met de uitvoering en zoekt onmiddellijk anderen.

De gemeenschap staat centraal. Jezus is maar net begonnen met zijn zending, of Hij vormt al een gemeenschap rond zich. Hij roept zelfs mensen als gemeenschap: tweemaal twee broers. En dan zijn ze met vijf. Vijf staat voor het goddelijke. Ja, Jezus zelf brengt het goddelijke in de gemeenschap binnen. Hij maakt de gemeenschap goddelijk.

De roeping en zending van de vier eerste leerlingen worden duidelijk omschreven als het volgen van Jezus. Jezus gaat altijd voorop. De geroepenen volgen. Het is een hele kunst te onderscheiden hoe Jezus voorop gaat, welke richting uit en wat het van ons vraagt Hem te volgen. Christelijke gemeenschappen hebben de diepe taak als gemeenschap te onderscheiden in welke richting de Heer gaat en hoe de gemeenschap Hem het best kan volgen.

De reactie van Simon, Andreas, Jakobus en Johannes is prompt. Ze volgen Jezus meteen. Daarvoor laten ze de netten, de boot en hun vader achter. Jezus volgen veronderstelt altijd dat we ons verleden achterlaten. Voor sommigen betekent dat ook familie, vrienden, bezit en beroep achterlaten.

Het Woord in mijn leven

Kader ik mijn roeping en zending voldoende in het grote plan: het Koninkrijk van de hemel op aarde? Is mijn roeping en zending voldoende gekaderd in een stevige christelijke gemeenschap? Zoek ik hoe Jezus vooropgaat in het leven van mijn christelijke gemeenschap? Wie of wat moet ik (nog meer) achterlaten om Jezus te volgen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent door de Vader gezonden
om zijn Rijk te verkondigen,
om het op aarde te realiseren.
Sinds die eerste roeping
hebt U ontelbaar velen geroepen
U te volgen op Uw weg.
Ook mij hebt U aangesproken
samen met vele zussen en broers.
Geef ons een goede onderscheiding
om samen uit te maken
waarheen U ons voorgaat.
Sterk ons om alles achter te laten
dat ons verhindert U te volgen.
Want Uw koninkrijk op aarde
is alles waard, werkelijk alles. Amen.

© Eric Haelvoet 2015