



## Bezinning 401: Blinden zien

Matteus 9,27-31 = 1° adventsweek vrijdag

### Het Woord

Toen Jezus van daar verderging, volgden Hem twee blinden die luidkeels riepen: 'Heb medelijden met ons, Zoon van David!' En nadat Hij een huis was binnengegaan, kwamen de blinden naar Hem toe. Jezus vroeg hun: 'Geloofst u dat Ik dit kan doen?' Ze antwoordden: 'Zeker, Heer!' Daarop raakte Hij hun ogen aan en zei: 'Zoals u gelooft, zo zal het ook gebeuren.' En hun ogen gingen open. Jezus waarschuwde hen uitdrukkelijk: 'Zorg ervoor dat niemand het te weten komt!' Maar na hun vertrek verspreidden ze het nieuws over Hem in de hele omgeving.

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Het gaat over twee blinden. Mensen die hun handicap met elkaar delen. Op zich is dat al een mooi en waardevol gebeuren. En ze delen nog iets: ze geloven in Jezus Christus. Eerst noemen ze Hem 'Zoon van David', een titel die in die tijd snel aan mensen werd toegekend. Het is ook een andere naam voor Messias. Toch, in het Matteusevangelie is Jezus vooral Zoon van God. De twee blinden noemen hem in tweede instantie 'Heer', de naam voor God.

Het centrale begrip is geloof. Jezus vraagt de blinden of ze geloven dat Hij hen kan genezen. Ze antwoorden kort maar overtuigd: 'Ja!' En eens te meer duidt Jezus hun geloof aan als de grond van de genezing. Hij erkent dus dat hun geloof authentiek is. Een uitnodiging aan ieder van ons te geloven in Jezus en zijn genezende kracht.

Hun ogen gingen open. Voor blinde mensen betekent dat een enorme bevrijding. Wel kunnen zien of niet kunnen zien bepaalt het leven in zeer sterke mate. En toch wordt hier meer gezegd. 'Zien' is een sterk werkwoord in de evangeliën. Sommigen zien wie Jezus is en uit dat zien ontstaat het geloof. Of liever: zien is geloven. Anderen zien niet wie Jezus is en geloven niet in Hem. Hier is het wel degelijk Jezus zelf die hen laat zien. Zijn tussenkomst is wezenlijk. Hij raakt hun ogen namelijk aan. Dit zegt iets over geloven. Hij geeft ons het geloof. Laten we Hem dus bidden te mogen zien, d.w.z. te mogen geloven. Moge Hij ons het echte christelijke geloof geven.

Er is een mooie inclusie in dit verhaal. Nadat Jezus de dochter van de overste van de synagoge weer tot leven heeft gewekt, gaat Hij verder. Hij blijft zich niet nestelen en wentelen in dat succes. Hij laat iedereen en alles los en gaat verder. De genezing van de blinden gebeurt in een huis,

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe  
0476 085 744 [www.bartimeus.be](http://www.bartimeus.be) [bartimeus@donbosco.be](mailto:bartimeus@donbosco.be)



Bartimeus2009

zonder publiek. Op het einde wil Hij dat ze dat niet bekend maken aan anderen. Ook nu wentelt en nestelt Hij zich niet in het succes, maar trekt weer verder. Hij bindt de mensen niet aan zichzelf, maar vertrouwt hen toe aan hun eigen leven, roeping en zending. Hij trekt altijd verder om altijd weer andere mensen liefdevol nabij te zijn. Er is zoveel werk aan de winkel tot het Rijk van God gevestigd zal zijn in al zijn grootheid.

## **Het Woord in mijn leven**

Deel ik mijn handicaps en limieten met anderen? Geloof ik echt dat de Heer mij kan genezen en helpen? Heb ik al ervaren dat geloof genezing tot stand brengt? Vraag ik de Heer om geloof? Bind ik mensen teveel aan mezelf en vertrouw ik hen te weinig toe aan hun roeping en zending?

## **Bidden met het Woord**

Jezus,  
U bent de Heer,  
U bent onze God.  
U kunt ons genezen.  
U kunt ons laten zien.  
Geef ons het geloof.  
Onze wereld heeft het nodig,  
meer dan ooit.  
Het overtuigd geloof  
dat U allen kunt redden.  
Raak dus onze ogen aan  
zodat we kunnen zien.  
Deel met ons allen Uw kunst  
om mensen te helpen  
zonder hen aan ons te binden.  
Want zovele anderen wachten  
op menselijkheid en liefde. Amen.

© Eric Haelvoet 2015