



Bezinning 400: Heer van het leven

Matteus 9,18-26 = wekdagen 14° week maandag

Het Woord

Hij was nog niet uitgesproken of er kwam een leider van de synagoge naar hen toe die voor Jezus neerviel en zei: 'Mijn dochter is zojuist gestorven. Kom alstublieft en leg haar de hand op, dan zal ze weer leven.' Jezus stond op en volgde hem met zijn leerlingen. Plotseling naderde hen van achteren een vrouw die al twaalf jaar aan bloedverlies leed. Ze raakte de zoom van zijn bovenkleed aan, want ze dacht: 'Als ik alleen zijn bovenkleed maar kan aanraken, zal ik al genezen worden.' Jezus draaide zich om, en bij het zien van de vrouw zei Hij: 'Wees gerust, uw geloof heeft u gered.' En vanaf dat moment was de vrouw genezen. Toen Jezus bij het huis van de leider van de synagoge aankwam en er de fluitspelers en de luid weklagende menigte zag, zei Hij: 'Ga naar huis, het meisje is immers niet gestorven, ze slaapt.' Men lachte smalend. Nadat iedereen was weggestuurd, ging Hij naar binnen. Hij pakte het meisje bij de hand, en ze stond op. Het verhaal hierover verspreidde zich in de hele omgeving.

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

We horen twee verhalen, die een wezenlijk evangelisch thema gemeen hebben: verrijzenis uit de dood. Daarom staat het ene verhaal in het midden van het andere. De vrouw verliest bloed. Bloed werd gezien als het leven zelf. Ze verliest dus het leven. Dit heeft zeer grote consequenties. Want daardoor is ze onrein, al twaalf jaar ononderbroken. Ze mag geen mens aanraken, zelfs niet de kledij, niet naar de erediensten gaan ... Ze raakt de zoom van Jezus' kleed aan. Het gaat over de kwastjes, die de gelovige Jood herinneren aan Gods geboden en zijn heil (Numeri 15,37-39). God: de Schepper, de Gever van het leven. En juist het leven verwacht ze van Jezus. Eindelijk leven dat het woord leven waard is. Jezus is niet gestoord door het verboden gebaar van de vrouw. Geen enkel negatief woord. Integendeel: Hij prijst haar geloof. En zelfs meer: het is juist door haar geloof dat ze zijn kleed aanraakte. Ze geloofde dat haar redding bij Hem lag, bij Jezus. Zijn naam is toch 'God redt'! En ja, Hij redt haar en schenkt haar zo het echte leven terug.

Bij Marcus (5,21-43) en Lucas (8,40-56) is het meisje nog in de fase van de doodstrijd. Bij Matteus is ze overleden. De familie en buren en dorpsgenoten zijn al gekomen om te weklagen. Een gebeuren dat in Matteus' tijd verdwenen was bij de christenen. De dood was voor de christenen enkel een vorm van slaap, wachtend op de opwekking, de verrijzenis.

Ook de vader getuigt van een heel sterk geloof. Zijn dochter sterft en hij gaat naar Jezus, er vast van overtuigd dat Jezus haar tot leven kan wekken. Moedig, sterk en hoopvol vertrouwen en geloof! Zelden volgt Jezus anderen: men moet Hem volgen. Maar nu wel. Hij volgt de vader voor deze situatie 'op leven en dood.' En Hij doet onverkort wat de vader vraagt. En net zoals zijn reinheid de onreine vrouw rein maakt, maakt Hij als Heer van het leven de dode levend.

Het Woord in mijn leven

Hoe sterk is mijn geloof in Jezus als Heer van het leven? Laat ik toe dat mensen contact met mij nemen, die door anderen als 'te mijden' beschouwd worden? Mogen ze mij aanraken? Integreer ik hen in het sociale en godsdienstige leven?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de Heer van het leven.
Altijd overwint U de dood.
Zelfs minderwaardig leven
verdraagt U niet.
U wilt dat alle mensen leven,
voluit en ongeschonden.
U laat zich aanraken door allen,
zonder iemand uit te sluiten.
Geef ons diezelfde openheid,
diezelfde menselijkheid,
datzelfde eerbied voor mensen,
diezelfde liefde voor elke mens. Amen.

© Eric Haelvoet 2015