



Bezinning 398: Trouwfeest en vasten?

Matteus 9,14-15 = vrijdag na Aswoensdag

Het Woord

Daarop kwamen de leerlingen van Johannes bij Hem en vroegen: 'Waarom vasten wij en de Farizeeën wel regelmatig, en Uw leerlingen niet?' Jezus antwoordde: 'Bruiloftsgasten kunnen toch niet treuren zolang de bruidegom bij hen is? Maar er komt een dag dat de bruidegom bij hen wordt weggehaald, dan zullen ze vasten.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Een groep leerlingen van Johannes de Doper komt bij Jezus. Deze Johannes trad op in de woestijn van Judea (Matteus 3,3). Woestijngebied is uiteraard niet erg geschikt voor grote feesten. We vernemen meer over Johannes: hij droeg een ruwe mantel van kameelhaar met een leren gordel; hij voedde zich met sprinkhanen en wilde honing (Matteus 3,4). Met andere woorden: hij is een vegetariër. Jezus verschilt veel van Johannes: Hij eet vlees en drinkt wijn (Matteus 11,19). Dus twee personen, die zich op een aantal punten totaal anders gedragen.

Is Jezus dan tegen het vasten? Absoluut niet! Jezus werd – nota bene door de Heilige Geest zelf – naar de woestijn gedreven en wel veertig dagen en veertig nachten, om er te vasten (Matteus 4,2). Dat is wel een zeer grondige vasten. Dan wordt Jezus driemaal door de beproever getest. En driemaal gaat Jezus niet op de verleiding in, maar verwijst naar de kern van zijn leven: God en zijn Woord. Driemaal verwijst Jezus naar zijn steunpunt: 'Er staat geschreven dat de Heer uw God ...'

Waarom vasten de leerlingen van Jezus tijdens zijn leven niet? Om een groot feest te vieren, zolang Jezus bij hen is! Hij is de lang beloofde Bruidegom. Hosea gebruikt daarvoor zelfs het beeld van de verliefdheid van een tiener. En die verliefdheid leidt tot een huwelijk (Hosea 2,16-22). Op een trouwfeest vasten? Jesaja maakt het nog dramatischer: de bruid is een verlaten, wanhopige vrouw, die de Heer met open armen ontvangt (Jesaja 54,6-7). Dat moet natuurlijk gevierd worden, uitvoerig en uitbundig! Alleen wie beseft wie Jezus van Nazaret werkelijk is, begrijpt dat zijn leerlingen in zijn aanwezigheid niet kunnen vasten. Integendeel: het samenleven met Hem is de beste reden ooit om feest te vieren!

Maar Jezus zal sterven. Ja, Hij zal ook verrijzen. En ook dat is een reden om feest te vieren en wel op zijn paasbest. Maar toch is er niet meer het directe contact met Hem. Het uiteindelijke

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be



Bartimeus2009

huwelijksfeest zal pas gevierd worden in Gods eeuwigheid. En nu, ja, nu hebben we allen nood aan tijden van vasten om bij onze ziel te komen en vooral bij onze Heer en God en zijn Woord. Want er is zoveel dat in contrast is met een bruiloftsfeest, waar de liefde gevierd wordt!

Het Woord in mijn leven

Vier ik uitbundig en vreugdevol feest omwille van Jezus Christus? Is mijn relatie met Hem getekend door diepe, onvoorwaardelijke liefde? Welke plaats heeft vasten in mijn leven? Wat helpt me het best om alles te verwijderen wat mijn liefdesrelatie met Christus in de weg staat?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U bent de bruidegom van de Kerk.
U bemint ons, christenen
en alle mensen, zonder uitzondering.
U bent de bron van onze vreugde,
reden om uitbundig feest te vieren.
En toch hebben we nood aan vasten:
we zien ons niet met onze ogen,
we horen niet het timbre van Uw stem.
Altijd zijn er remmende elementen
die verwijderd moeten worden
om onze relatie met U uit te zuiveren.
Sterk ons om goed te vasten,
zodat we steeds meer van U zijn
en U steeds meer de goddelijke Heer
van ons leven wordt. Amen.

© Eric Haelvoet 2015