



Bezinning 392: Ga, kom, doe!

Matteus 8,5-17 = weekdays 12° week zaterdag

Het Woord

Toen Hij Kararnaüm binnenging, kwam er een centurio naar Hem toe die Hem om hulp smeekte. 'Heer,' zei hij, 'mijn slaaf ligt thuis verlamd op bed en lijdt hevige pijn.' Jezus antwoordde hem: 'Ik zal meegaan en hem genezen.' Daarop zei de centurio: 'Heer, ik ben het niet waard dat U onder mijn dak komt, U hoeft alleen maar te spreken en mijn slaaf zal genezen. Ook ik ben iemand die onder andermans gezag staat en zelf weer soldaten onder zich heeft, en als ik tegen een soldaat zeg: "Ga!" dan gaat hij, en tegen een andere: "Kom!" dan komt hij, en als ik tegen mijn dienaar zeg: "Doe dit" dan doet hij het.' Toen Jezus dit hoorde, verbaasde Hij zich en Hij zei tegen degenen die Hem volgden: 'Ik verzeker jullie, bij niemand in Israël heb Ik zo'n groot geloof gevonden. Ik zeg jullie dat velen uit het oosten en uit het westen zullen komen en met Abraham, Isaak en Jakob zullen aanliggen in het koninkrijk van de hemel, maar de erfgenamen van het koninkrijk zullen worden verbannen naar de uiterste duisternis; daar zullen zij jammeren en knarsetanden.' Tegen de centurio zei Jezus: 'Ga naar huis. Zoals u het geloofd hebt, zal het gebeuren.' Op hetzelfde moment genas zijn slaaf.

Toen Jezus het huis van Petrus was binnengegaan, zag Hij diens schoonmoeder met koorts in bed liggen. Hij raakte haar hand aan en de koorts verdween. Ze stond op en begon voor Hem te zorgen.

Bij het vallen van de avond brachten ze vele bezetenen bij Hem. Met een enkel bevel dreef Hij de geesten uit, en allen die ziek waren, genas Hij, opdat in vervulling ging wat gezegd is door de profeet Jesaja: 'Hij was het die onze ziekten wegnam en onze kwalen op zich heeft genomen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Na de bergrede geneest Jezus drie marginale figuren: een melaatse, een Romeinse heiden en een vrouw. De keuze is duidelijk. Er zijn geen grenzen voor Jezus. De tweedelingen jood-heiden, man-vrouw, nabij-veraf tellen niet voor Jezus. Hij helpt iedereen. De enige basis is geloof in Hem. Daar komt het op aan. Er zijn joden en er zijn heidenen die in Hem geloven. Andere joden en heidenen geloven niet in Hem. Er zijn mannen en vrouwen die in Hem geloven. Andere mannen en vrouwen geloven niet in Hem. Er zijn mensen die heel dicht bij Jezus staan en er zijn mensen die op afstand van Hem zijn, die in Hem geloven. Er zijn mensen die heel dicht bij Jezus staan en er zijn mensen die op afstand van Hem zijn, die niet in Hem geloven.

Eric Haelvoet Guldendallaan 90 1150 Sint-Pieters-Woluwe
0476 085 744 www.bartimeus.be bartimeus@donbosco.be



Bartimeus2009

De Romeinse en dus heidense honderdman getuigt tweemaal van het juiste geloof. Hij stelt zich nederig op, hij vindt dat hij het niet waard is dat Jezus bij hem thuis komt. En hij toont een geloof in de kracht van Jezus' Woord. Hij zelf spreekt een enkel woord – 'ga, kom, doe' – en zijn soldaat gaat, komt en doet. Zijn woord doet de benen en handen van anderen in beweging komen. Als hem, gewone mens, dat kan, hoe veel te meer zal gebeuren wat Jezus zegt! Zijn Woord is krachtig!

Jezus geneest de zoon of slaaf van de honderdman op afstand. Ook de dochter van een buitenlandse, Kanaänitische vrouw (Matteus 5,21-28) geneest Jezus op afstand. En alleen deze twee. Het is een bemoediging voor alle heidenen, die over Jezus vertellen na zijn verrijzenis. Ook zij kunnen Jezus niet rechtstreeks ontmoeten. Maar ze mogen erop vertrouwen dat hun gebed verhoord zal worden, als ze maar in Hem geloven.

Het korte verhaal over de genezing van Petrus' schoonmoeder bevat twee mooie pareltjes. Jezus gaat 'het huis van Petrus' binnen. Het huis van Petrus, dat is de Kerk. De Heer gaat zijn Kerk binnen, altijd en altijd opnieuw. En Hij brengt genezing en zoveel andere weldaden. En als deze vrouw genezen is, bedient ze de Heer. Het is de kerntaak van de Kerk en van iedere christen de Heer te dienen. We doen alles voor Hem. Een Kerk die dient en wel de Heer: het is haar en ook onze diepste identiteit, roeping en zending.

Het Woord in mijn leven

Ben ik nederig genoeg tegenover de Heer? Geloof ik werkelijk in Hem en in de kracht van zijn Woord? Welke tweedelingen maak ik? Beleef ik mijn inzet en engagement als een dienst aan de Heer? Beleef ik dat voldoende? Zeg ik Hem dat voldoende?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U kent geen grenzen.
U kent alleen mensen.
Iedereen is welkom bij U.
Alleen ons geloof in U
doet er echt toe voor U.
Uw Woord is krachtig,
Uw spreken brengt geluk.
Kom binnen in ons huis
en doe ons verrijzen
uit ziekte en kwalen.
Dan kunnen we U dienen
ook door wat we doen
voor vele mensen,
vooral de zieke, lijdende
en armste mensen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015