



## Bezinning 391: Vragen en krijgen

Matteus 8,1-4 = wekdagen 12° week vrijdag

### Het Woord

Hij daalde van de berg af en grote mensenmassa's volgden Hem. Er kwam iemand naar Hem toe die aan huidvraat leed. Hij wierp zich voor Hem neer en zei: 'Heer, als U wilt, kunt U mij rein maken.' Jezus strekte zijn hand uit, raakte hem aan en zei: 'Ik wil het, word rein.' En meteen was hij gereinigd van zijn huidvraat. Jezus zei tegen hem: 'Denk erom dat u er met niemand over praat, maar ga u aan de priester laten zien en breng als getuigenis voor de mensen het offer dat Mozes heeft voorgeschreven.'

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Dit verhaal staat direct na de fameuze bergrede van Jezus. Daarin zegt Hij onder meer: 'Vraag en je zal gegeven worden' (Matteus 7,7). En ja, hier komt iemand Hem iets vragen en hij krijgt exact wat hij vraagt. Het wonder toont aan dat Jezus' woorden ook daadwerkelijke realiteit worden. Bovendien heeft het wonder een tekenwaarde voor de vele mensen die Hem volgen.

Het genezingsverhaal zelf begint met drie werkwoorden. Vooreerst: naar Jezus komen. Het is een belangrijke beweging in het geloof, gedragen door de menselijke vrijheid. Het is zijn beslissing die stap naar Jezus te zetten. Dan werpt hij zich voor Jezus neer. Het is een liturgische gebedshouding. Deze gebedshouding drukt heel veel uit: eerbied, aanbidding, overgave, nederigheid, huldiging ... Het is goed deze lichaamshouding in zijn gebed te integreren, ook als men persoonlijk in eenzaamheid bidt. En daarna spreekt de zieke tot Jezus. De twee eerste werkwoorden zijn lichamelijke activiteiten. Nu komt het woord erbij. Het is goed tot Jezus te spreken. We mogen Hem alles zeggen, ook heel veel vragen.

De melaatse spreekt Jezus aan met 'Heer', de titel van de verrezen Heer. Het is de aanspreking van Jezus in de christelijke liturgie. Die aanspreking houdt de erkenning in dat Jezus God is. Zijn woorden houden een vraag in, vanuit de vaste overtuiging dat Jezus hem zal geven wat hij vraagt. Het staat in contrast met de vele keren dat Jezus aan mensen zegt dat ze een klein geloof hebben. Deze man niet: hij is zeer overtuigd van Jezus' macht. De marginale mens als voorbeeld voor vele gelovigen.

Ook bij Jezus staan drie werkwoorden: ook twee lichaamsbewegingen en het spreken van woorden. Hij strekt vooreerst zijn hand uit. De ontmoeting wordt juist daardoor compleet, want ze naderen elkaar van beide kanten. Jezus raakt hem aan. Dat is niet evident: door een melaatse aan te raken, kan men zelf ziek worden. Maar dat gebeurt niet. De gezonde geneest de zieke zonder zelf ziek te worden. Jezus zegt daarna twee dingen. Vooreerst mag de gezonde man aan niemand iets vertellen: Jezus zoekt niet het applaus van het publiek. En de genezen man moet zich gaan tonen aan de priester en het voorgeschreven offer brengen. Dat dient als een getuigenis. Hij zal aan de godsdienstleiders vertellen wat Jezus doet.

Vanuit deze ontmoeting met Jezus wordt hij gezonden met een heel duidelijke opdracht. Elke ontmoeting met de Heer vloeit over in een missie, en wel een persoonlijke zending.

### **Het Woord in mijn leven**

Hoe vaak ga ik vrij gekozen en bewust naar Jezus? Wat is mijn meest geliefde lichaamshouding om mijn eerbied voor Hem uit te drukken? Wat wil ik Hem op dit moment vooral vragen? Op welke manier komt Jezus naar mij toe en raakt Hij mij aan? Welke zending geeft Jezus mij op dit moment?

### **Bidden met het Woord**

Jezus,  
vol vertrouwen kom ik bij U.  
Voor U buig ik neer:  
U bent mijn Heer, mijn God.  
U kunt me echt helpen.  
Maak me rein,  
zodat ik enkel liefde word,  
enkel dienstbaarheid.  
Toon me duidelijk  
wat mijn zending is,  
hier en nu.  
Toon me altijd weer  
hoe ik over U kan getuigen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015