



Bezinning 390: Spiegel en bril

Matteus 7,15-20 = wekdagen 12° week woensdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Pas op voor valse profeten, die in schaapskleren op jullie afkomen maar eigenlijk roofzuchtige wolven zijn. Aan hun vruchten zul je hen herkennen. Men plukt toch geen druiven van doornstruiken of vijgen van distels? Zo draagt elke goede boom goede vruchten, maar een slechte boom draagt slechte vruchten. Een goede boom kan geen slechte vruchten dragen, evenmin als een slechte boom goede vruchten dragen kan. Elke boom die geen goede vruchten draagt, wordt omgehakt en in het vuur geworpen. Zo kunnen jullie hen dus aan hun vruchten herkennen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

In de Kerkgemeenschap, waar de evangelist Matteus deel van uitmaakte, waren er mensen met de titel 'profeet'. Blijkbaar waren daar ook valse profeten bij. Maar zijn die niet van alle tijden? Mensen die wel spreken alsof hun woord van God komt, maar in feite, zoals Jezus zegt, roofzuchtig zijn. Ze zijn uiteindelijk uit op macht en eigen profijt. Met andere woorden: het gaat over hun eigen ego. En we krijgen de norm om een valse profeet te ontmaskeren: zijn daden, zijn gedrag moeten zijn als druiven of vijgen. Hij moet goede vruchten dragen. De daden zijn uiteindelijk bepalend.

Ik kan deze tekst als een *spiegel* hanteren. Dan kijk ik bewust naar mezelf. Ik leg de tekst op mijn eigen leven. De inhoud helpt me dan naar mijn eigen werkelijkheid te kijken. Ik doe een inspanning om mijn schaduwzijden op het spoor te komen. Als ik die moed heb en slechte vruchten vind, kan ik me ook bekeren.

Ik kan deze tekst ook als een *bril* gebruiken. Dan weeg ik een ander op zijn daden. Komen die voort uit God? Zijn het goede vruchten, zoals Jezus dat ziet? Of integendeel: zijn zijn daden slecht, stekelig als een doornstruik en onvruchtbaar als distels? Jezus zet ons in elk geval aan tot die kritische zin. Christenen lopen niet zomaar braaf achter iemand aan. Hij bewaart zijn onmisbare kritische ingesteldheid.

Het Woord in mijn leven

Ben ik in staat mezelf kritisch te bevragen vanuit de woorden van Jezus? Welke daden tonen dat ik roofzuchtig ben, rond mijn ego draai? Bekeer ik me daarvan? Welke goede daden kan ik presenteren aan de Heer en aan de mensen naar wie ik gezonden ben?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
U weet wie ik ben:
goed en kwaad,
egoïstisch en liefdevol.
Soms draag ik goede vruchten.
Soms ben ik stekelig
als een doornstruik.
Maak van mij een boom
die enkel goede vruchten draagt.
Laten het daden zijn
waarin de heerlijke druiven
van Uw liefde en goedheid
voor velen te proeven zijn. Amen.

© Eric Haelvoet 2015