



Bezinning 39: Intocht in Jeruzalem¹

Matteüs 21, 1-11 = Palmzondag in het A-jaar

Het Woord

Toen ze Jeruzalem naderden en bij Betfage op de Olijfberg kwamen, stuurde Jezus er twee leerlingen op uit. Zijn opdracht luidde: ‘Ga naar het dorp dat daar ligt. Vrijwel direct zullen jullie er een ezelin zien, die daar vastgebonden staat met haar veulen. Maak de dieren los en breng ze bij Me. En als iemand jullie iets vraagt, antwoord dan: “De Heer heeft ze nodig”. Dan zal men ze meteen meegeven’. Dit is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat gezegd is door de profeet: ‘Zeg tegen Sion: “Kijk, je koning is in aantocht, hij is zachtmoedig en rijdt op een ezelin en op een veulen, het jong van een lastdier”’.

De leerlingen gingen op weg en deden wat Jezus hun had opgedragen. Ze brachten de ezelin en het veulen mee, legden er mantels op en lieten Jezus daarop plaatsnemen. Vanuit de menigte spreidden velen hun mantels op de weg uit, anderen braken twijgen van de bomen en spreidden die uit op de weg. De talloze mensen die voor Hem uit liepen en achter Hem aan kwamen, riepen luidkeels: ‘Hosanna voor de Zoon van David! Gezegend Hij die komt in de naam van de Heer. Hosanna in de hemel!’

Toen Hij Jeruzalem binnenging, raakt de hele stad in rep en roer. ‘Wie is die man?’ wilde men weten. Uit de menigte werd geantwoord: ‘Dat is Jezus, de profeet uit Nazaret in Galilea’.

Een woord bij het Woord

Deze intocht van Jezus in Jeruzalem is binnen het Matteüsevangelie de eerste maal dat Jezus in de heilige hoofdstad komt. Matteüs maakt er een bijzonder plechtige intrede van: als een koning, neen als de Koning komt Jezus binnen. Jezus is de Koning, zoals de profeet Zacharias Hem heeft aangekondigd, geheel in de lijn van profeten vóór hem (Zacharias 9, 9). Eindelijk! Eindelijk wordt de verwachting van zovele eeuwen vervuld. De beloofde Messias, Zoon van David, die zou komen, is er nu! Het is een leidmotief van Matteüs: Jezus vervult de Schrift, zelfs tot in de kleinste details. Daarom komen de ezelin én haar veulen zo uitdrukkelijk naar voren, zelfs driemaal. Deze Koning wordt omringd door een zeer grote menigte. Hoe zou Hij Koning kunnen zijn zonder mensen?

Deze Koning is wel heel bijzonder. Hij rijdt op een ezel, niet op een paard, zoals krijgsheren doen. Het drukt zijn nederigheid uit. Bovendien is Hij zachtmoedig. Het is essentieel. Geen heerser zoals die van de wereld, maar de nederige Koning van de zachtmoedigheid. Zó ziet zijn Rijk eruit, want zó is God, de Heer, omringd door engelen in de hoge. Met Jezus treedt immers God zelf in de stad binnen. En Hij bevindt zich tussen zijn volk, want een deel vóór Hem uit, een deel achter Hem aan.

Er is meer: deze Koning is ook de Koning van de eindtijd. Daarom wordt de plaats zo plechtig aangegeven. We krijgen namelijk drie locaties. De Olijfberg is de plaats, waar de beloofde Messias

¹ Deze bezinning kwam tot stand vanuit de Bartimeüs lectio divinagroep van Bonheiden 1. Met dank aan de negen deelnemers die op 11 april 2011 rond dit evangelie in de H. Geestkapel te Bonheiden samen kwamen.

zal komen. Vandaar zal Hij de stad binnengaan. Welnu, hier is Hij dan, komend uit het Oosten, de plaats van het licht, de plaats waar de zon opgaat. Zo zal Jezus als het verrijzenislicht opgaan, drie dagen na zijn lijden en dood. Maar dat wordt in dit verhaal nog niet klaar verteld. Alhoewel: de reactie van de Jeruzalemmers is niet echt fameus: er is rep en roer, een aardbeving waardig.

Het Woord in mijn leven

Wie is Jezus voor mij? Kan ik Jezus om hulp schreeuwen? Als mensen me vragen wie 'die man' is, wat antwoord ik dan? Kan ik mijn mantel uitspreiden om de weg voor Jezus zo koninklijk mogelijk te maken?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
als een koning zijt Gij Jeruzalem binnen getrokken,
omringd door een zeer grote menigte mensen.
Meer nog, als dé Koning, die de ware redding brengt.
Ik roep U om hulp:
voor zoveel mensen die zwaar lijden,
voor zoveel mensen die onderdrukt worden,
voor zoveel mensen die zonder hoop zijn,
voor zoveel mensen die licht zoeken in hun donker bestaan,
voor zoveel mensen, die door de dood geraakt worden.
Laat ons in deze Goede Week niet vluchten,
maar bij U blijven,
met U waken,
op weg naar de verrijzenis,
op weg naar Pasen. Amen.

© Eric Haelvoet 2010