



Bezinning 387: Over balken en bekering

Matteus 7,1-5 = wekdagen week 12 maandag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Oordeel niet, opdat er niet over jullie geoordeeld wordt. Want op grond van het oordeel dat je velt, zal er over je geoordeeld worden, en met de maat waarmee je meet, zal jou de maat genomen worden. Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? Hoe kan je tegen hen zeggen: "Laat mij de splinter uit je oog verwijderen," zolang je nog een balk in je eigen oog hebt? Huichelaar, verwijder eerst de balk uit je eigen oog, pas dan zul je scherp genoeg zien om de splinter uit het oog van je broeder of zuster te verwijderen.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Je kan lang mediteren over die twee woorden 'oordeel niet'. Het kan natuurlijk niet dat we ons verstand zouden uitschakelen. We moeten oordelen over wat goed en kwaad is. We moeten op basis van de juiste tekens en argumenten uitmaken wat onze roeping en zending is. We hebben ons verstand van God gekregen om te onderscheiden wat van de heilige Geest komt, en wat tegen Hem in gaat. Ik moet mijn verstand inschakelen om uit te maken wat ik zal doen en wat ik niet zal doen.

En toch staat er: 'Oordeel niet.' Wat kan dat betekenen? Dat ik geen God mag spelen over anderen. Alleen God is de uiteindelijk rechter die de waarde van een leven kan en mag afwegen. Hij zal dat doen op het einde. Zo weegt Hij ook mijn leven. En altijd schiet ik tekort tegenover wat Hij van mij verwacht. Altijd ben ik aan bekering toe. Altijd moet die balk uit mijn oog verwijderd worden. Of liever: ik moet de balk van mijn eigen schuld en zonde uit mijn oog weg halen. Dat is mijn onvervreembare verantwoordelijkheid.

Zeker, andere mensen kunnen me daarbij helpen. Maar hoe snel bouwen we een verdedigingsmuur op als iemand dit liefdevol doet. Wat is het moeilijk naar de eigen schaduwen te kijken! Het vraagt moed en eerlijkheid. En ook: in de mate dat ik me bekeer, telkens en telkens weer, zal ik voldoende mild en barmhartig zijn om een ander te helpen bij het verwijderen van zijn splinter. Dat kan alleen met liefdevolle mildheid en respectvolle dienstbaarheid gebeuren.

Het Woord in mijn leven

Gebruik ik mijn verstand voldoende om mijn leven richting te geven? Welke moeite doe ik om mijn fouten en zonden in de ogen te zien en me te bekeren? Over welke persoon of personen speel ik God-Rechter? Aanvaard ik opbouwende kritiek van anderen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus Christus,
Uw oordeel was haarfijn
en altijd op het goede gericht.
Niemand kon U afbrengen
van Uw diepe, moedige keuzes.
Boven elk oordeel uit
ben je mild en barmhartig.
Je vergeeft altijd weer.
Maar je nodigt mij ook uit
me te bekeren van wat fout is.
Het is echter heel erg moeilijk
de balk uit mijn oog te verwijderen.
Geef me de kracht en de moed
om me steeds opnieuw te bekeren
tot dienende, tedere liefde
en milde barmhartigheid. Amen.

© Eric Haelvoet 2015