



Bezinning 386: Koning-Herder

Johannes 18,33b-37 = 34° zondag B-jaar – Christus Koning

Het Woord

Pilatus liet Jezus bij zich komen en vroeg Hem: 'Bent U de koning van de Joden?' Jezus antwoordde: 'Vraagt u dit uit uzelf of hebben anderen dit over Mij gezegd?' 'Ik ben toch geen Jood', antwoordde Pilatus. 'Uw volk en Uw hogepriesters hebben U aan mij uitgeleverd – wat hebt U gedaan?' Jezus antwoordde: 'Mijn koningschap hoort niet bij deze wereld. Als mijn koningschap bij deze wereld hoorde, zouden mijn dienaren wel gevochten hebben om te voorkomen dat Ik aan de Joden werd uitgeleverd. Maar mijn koninkrijk is niet van hier.' Pilatus zei: 'U bent dus koning?' 'U zegt dat Ik koning ben', zei Jezus. 'Ik ben geboren en naar de wereld gekomen om van de waarheid te getuigen en ieder die de waarheid is toegedaan, luistert naar wat Ik zeg.'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

De eerste vraag van Pilatus verwijst naar het bordje, dat op het kruis boven Jezus' hoofd zal hangen: INRI. Dat staat voor Iesus Nazarenus Rex Iudaeorum: Jezus de Nazarener Koning van de Joden. Dat is de officiële motivatie van Jezus' veroordeling tot de dood. Maar juist daar zit het probleem. Jezus was niet een koning zoals de Romeinen en de Joden dat begrepen. Hij is boven alles de spirituele koning in naam van God.

Jezus' eerste woorden zijn geen antwoord op de vraag van Pilatus. Meer nog: Hij ondervraagt Pilatus. Zo wordt Jezus de rechter en Pilatus de ondervraagde of beschuldigde. Jezus draait ook nu, ja, zelfs nu tijdens het proces waarin Hij ter dood veroordeeld wordt, de rollen om. Zijn vraag is prachtig en kan ons verder helpen op onze geloofsweg. We hebben allen over Jezus gehoord via onze ouders, opvoeders, priesters, catechisten, bisschoppen, de paus ... Maar Jezus plaatst ons voor de vraag wat we nu zelf over Hem denken. Dit duidt de geloofsweg aan in twee fasen. Eerst: wat hoor ik anderen over Jezus zeggen? Dan: wat is mijn mening over Hem? Alleen ik kan deze vraag beantwoorden.

Jezus verwijst naar zijn roeping. Hij is geboren en naar de wereld gekomen om koning te zijn. Die roeping begreep Hij definitief bij zijn doop in de Jordaan. Toen zei God Hem dat Hij zijn geliefde Zoon is. Hij nam Gods koningschap waar en wel zoals God dit wil.

Op het einde zegt Jezus wie tot zijn koninkrijk behoort: 'Wie in waarachtigheid naar zijn stem luistert.' Het verwijst naar het mooie verhaal, ook van Johannes, over de Goede Herder. De schapen luisteren naar zijn stem. De Herder zorgt voor zijn schapen. Hij geeft ze overvloedig te eten. Hij geneest de zieke. Hij bewaart de sterke. Kortom: Hij dient ze. Jezus is de koning van de dienstbaarheid, die de voeten van zijn leerlingen of vrienden wast. En ook dit is een verhaal van dezelfde evangelist Johannes.

Het Woord in mijn leven

Hoe zie ik Jezus? Wat zeg ik zelf over Hem? Wat is mijn roeping? Wanneer en hoe is me dat duidelijk geworden? Laat ik me door God en door mensen bevestigen in mijn roeping en zending? Hoe luister ik naar Jezus' stem, naar zijn Woord?

Bidden met het Woord

Heer en Koning-Herder,
eerst spreekt U tot mij
door andere mensen:
mijn ouders, opvoeders,
priesters, bisschoppen ...
Maar U verlangt
mijn eigen antwoord,
gegroeid uit mijn persoonlijke vrijheid,
resultaat van mijn keuze.
Help me om U steeds meer
mijn Herder-Koning te laten zijn.
Bevestig me in mijn roeping.
Bevestig elke mens in zijn roeping.
Laat ons meebouwen aan Uw Rijk
van liefde, dienstbaarheid,
menselijkheid en goddelijkheid.
Een Rijk waarin we goede herders zijn
voor elkaar. Amen.

© Eric Haelvoet 2015