



Bezinning 385: Rijkdom of God

Matteus 6,19-23 = wekdagen 11° week vrijdag

Het Woord

[Jezus zei:] 'Verzamel voor jezelf geen schatten op aarde: mot en roest vreten ze weg en dieven breken in om ze te stelen. Verzamel schatten in de hemel, daar vreten mot noch roest ze weg, daar breken geen dieven in om ze te stelen. Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn. Het oog is de lamp van het lichaam. Dus als je oog helder is, zal heel je lichaam verlicht zijn. Maar als je oog troebel is, zal er in heel je lichaam duisternis zijn. Als het licht in jezelf verduisterd is, hoe groot is dan die duisternis!'

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Voor Jezus is er geen probleem met het verzamelen van schatten voor zichzelf. Het probleem ligt in de plaats waar we ze opslaan: op aarde of in de hemel. Het is duidelijk dat Hij ons naar God richt. Hoe we schatten bij God verzamelen, heeft Jezus eerder gezegd: door solidair te zijn met de armen, door te bidden en door te vasten. God belooft dit namelijk.

Eerst spreekt Jezus in het meervoud. Maar dan schakelt Hij over op het enkelvoud: 'Waar je schat is, daar zal ook je hart zijn.' Het gaat namelijk over een persoonlijke keuze, die overgelaten wordt aan elke mens afzonderlijk. Dat kunnen we niet delegeren.

Het tweede beeld is minder duidelijk. Jezus bedoelt dat we het oog gericht houden op het juiste doel. Alleen dat geeft het licht in de mens. Als we echter ons oog op het verkeerde doel richten, veroorzaakt dat duisternis in ons.

We moeten kiezen: God of het geld. Jezus laat op dit punt geen compromis toe. Direct hierna zegt Hij duidelijk: God of de Mammon. De keuze die we in feite maken, wordt duidelijk door onze concrete keuzes van iedere dag. Dat toont waar ons hart werkelijk is. Of anders gezegd: 'Zeg me welke keuzes je maakt en ik zeg je wie je werkelijk bent.'

Het Woord in mijn leven

Geloof ik dat God voor mij schatten in bewaring houdt in de hemel, als beloning voor mijn aalmoezen, gebed en vasten? Ben ik werkelijk gericht op de hemel, dus op God? In welke mate verhindert de hang naar geld en bezit die keuze? Leeft er licht in mij of enkel duisternis?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
Uw oog is licht.
Er is geen duisternis in U.
Want U bent volkomen gericht
op Uw en onze Vader,
op alles wat Hem dierbaar is.
Maak ons hart zuiver,
het centrum waar we beslissen.
Laat ons gericht zijn op Uw Vader,
op U en alles wat U zegt.
Door solidariteit, gebed en vasten
stapelen we schatten op in de hemel.
Help ons om vol te houden
tot het einde. Amen.

© Eric Haelvoet 2015