



Bezinning 384: Sterker dan het grootste kwaad

Marcus 13,14-23 ¹

Het Woord

[Jezus zei:] ‘Wanneer jullie de “verwoestende gruwel” zien staan waar hij niet hoort (lezer, begrijp dit goed), dan moet iedereen in Judea de bergen in vluchten; wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog iets uit zijn huis mee te nemen, en wie op het land is, moet niet naar huis gaan om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben! Bid dat het niet in de winter gebeurt, want zulke verschrikkingen als er in die tijd zullen plaatsvinden, zijn er sinds het begin van Gods schepping nooit geweest en zullen er ook nooit meer komen. En als de Heer die tijd niet had verkort, zou geen enkele mens worden gered, maar omwille van de uitverkorenen die Hij tot de zijnen heeft gemaakt, heeft Hij die tijd verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt: “Kijk, dit is de messias,” of: “Daar is hij,” geloof het dan niet, want er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die tekenen en wonderen zullen verrichten om Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden. Jullie moeten oppassen, Ik heb het jullie allemaal van tevoren gezegd.’

Stilte bij het Woord

Een woord bij het Woord

Dit is het derde van vier delen van de langste rede van Jezus in het Marcusevangelie, de apocalyptische rede. De uitingen van het grote kwaad komen nu tot hun absolute toppunt. Ging het eerst over oorlogen, aardbevingen en hongersnoden en daarna over vervolgingen, nu horen we de uitdrukking ‘verwoestende gruwel’. Het is niet duidelijk wat Jezus of Marcus precies bedoelen. Het is mogelijk dat verwezen wordt naar de verschrikkelijke daad van de Syrische koning Antiochus Epifanus. Hij liet namelijk in 167 voor Christus een altaar ter ere van de Griekse god Zeus in het heilige der heilige van de tempel te Jeruzalem plaatsen. Dat kwetste de joodse ziel tot in haar centrum. Of wordt de antichrist² bedoeld? Of nogmaals³ de verwoesting van de tempel in het jaar 70? Dan wellicht in combinatie met de vervolgingen van de christenen in het Romeinse rijk. Petrus en Paulus werden bijvoorbeeld gedood in 64 à 67. Hoe dan ook, het gaat over het grootst denkbare kwaad.

¹ Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

² Zie 2 Tessalonicensen 2,3-8 en 1 Johannes 2,18; 4,3.

³ Zie Marcus 13,2.

Dan is er slechts een juiste reactie: de bergen in vluchten. Want de mens is dan absoluut machteloos. Men moet zelfs snel vluchten. Nog een stuk kledij halen kan dan niet meer. De bergen, dat zijn de meest bevoorrechte plaatsen om God te ontmoeten. In de grootste ellende klampen we ons terecht vast aan onze Schepper.

Want Hij grijpt wel degelijk in. Uiteindelijk leidt Hij de geschiedenis. Hij staat niet toe dat zijn geliefde mensen ten onder gaan, of nog erger, verloren gaan. Zijn liefde voor ons is zo groot, dat Hij zelfs de dagen korter maakt om ons lijden te verzachten. En nog meer: Hij redt ons.

Jezus zegt nog meer. Er kan geen nieuwe messias of profeet komen na Hem.

Deze tekst is dus bedoeld om de christenen te bemoedigen en kracht te geven om stand te houden in de meest prangende situaties. We mogen ons vertrouwen stellen in onze Schepper en in zijn enige Messias: Jezus.

Het Woord in mijn leven

Wat is voor mij 'de verwoestende gruwel', het toppunt van het kwaad? Is mij dat al overkomen? Zoek ik dan mijn toevlucht bij God? Helpt mijn geloof me om valse profeten en messiasen te doorzien en er afstand van te nemen?

Bidden met het Woord

Heer Jezus,
U bent de Messias.
Er kan geen andere zijn.
U hebt U altijd vastgeklampt
aan Uw en onze Schepper.
Hij is veel sterker
dan het grootste kwaad.
Hij zal ook dat overwinnen
en ons redden, uit pure liefde.
Hij is onze diepste hoop,
de basis van ons vertrouwen,
de kracht om vol te houden.
Wees voelbaar aanwezig
bij de talrijke slachtoffers
van de vele vormen van kwaad.
Geef dat de wereld eens wordt bevrijd
van alle catastrofes en rampen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015