



## Bezinning 382: Barensweeën

### Marcus 13,1-8 <sup>1</sup>

Toen Hij de tempel verliet, zei een van zijn leerlingen tegen Hem: 'Meester, kijk eens, wat een enorme stenen en wat een imposante gebouwen!' Jezus zei tegen hem: 'Die grote gebouwen die je nu ziet – wees er maar zeker van dat geen enkele steen op de andere zal blijven; alles zal worden afgebroken.' Toen Hij op de Olijfberg was gaan zitten, tegenover de tempel, en Petrus, Jakobus, Johannes en Andreas alleen met Hem waren, stelde Petrus Hem de vraag: 'Vertel ons, wanneer zal dat allemaal gebeuren en aan welk teken kunnen we herkennen dat het zover is?' Jezus antwoordde: 'Pas op dat niemand jullie misleidt. Want er zullen velen komen die Mijn naam gebruiken en zich voor Mij zullen uitgeven, en ze zullen veel mensen misleiden. Als jullie berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging, wees dan niet verontrust. Die dingen moeten gebeuren, maar daarmee is het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk zal de strijd aanbinden met het andere, overal zullen er aardbevingen en hongersnoden zijn: dat is het begin van de weeën.'

### Het Woord

### Stilte bij het Woord

### Een woord bij het Woord

Wat een contrast: het heiligdom verwijst naar de grote, goede en liefdevolle God en het gaat in deze tekst over vijf soorten zwaar onheil: de verwoesting van die tempel, valse profeten die mensen – nota bene in Jezus' naam – doen dwalen, oorlogen, aardbevingen en hongersnoden. Op het eerste kwaad na alle in het meervoud. In het jaar 70 werd de tempel inderdaad onder keizer Titus verwoest. Dat raakte de joden en meteen ook de christenen in hun ziel. Het heiligste gebouw werd in brand gestoken en volkomen vernield. Hun wereld stortte werkelijk in. En dat in een tijd dat men dacht dat het einde van de tijd niet ver weg was. Geen wonder dat de vier eerst geroepen leerlingen (Marcus 1,16-20) met reden vragen naar het tijdstip en de tekenen die eraan vooraf zullen gaan. Want men wil zich natuurlijk voorbereiden op dat dramatisch moment.

Maar Jezus gaat in tegen dat doemdenken. Het einde van de tijd is niet nabij. Zijn leerlingen moeten niet schrikken bij al die ellende. En dan gebruikt Jezus een beeld dat ons krachtig kan maken: dat diepe lijden ziet Hij als de weeën, beloften van nieuw leven. Dus hoop. De basis

---

<sup>1</sup> Deze tekst komt niet voor in de liturgie, noch op zon- en feestdagen, noch op weekdagen.

waarop de hoop steunt, is God zelf. Hij staat niet toe dat het Kwaad het leven verbrijzelt.  
Doorheen die barensweeën schenkt Hij juist het nieuwe leven.

### **Het Woord in mijn leven**

Welke grote rampen en catastrofes dreigen mij soms uit mijn evenwicht te brengen? Wie is volgens mij een valse messias? Leg ik die drama's voor aan Jezus Christus? Kan ik doorheen zware schokken de geboorte van nieuw leven zien? Is God voor mij een basis van hoop? Indien wel, hoe zie ik dat?

### **Bidden met het Woord**

Heer Jezus Christus,  
Uw komst betekende niet  
dat alle kwaad verdween.  
Uw leerlingen werden niet gespaard  
voor oorlogen en natuurrampen.  
Maar midden de grote ellende  
bent U een teken van hoop.  
Doorheen het lijden  
wordt het nieuwe leven geboren.  
Uw verrijzenis komt na het kruis.  
Vervul ons met diezelfde hoop,  
dat vertrouwen op God en op U.  
Versterk het leven  
juist als catastrofes ons treffen. Amen.

© Eric Haelvoet 2015